

Huiswerk maken

Op de middelbare school

Op de middelbare school krijg je huiswerk. De tweelingbroers Bas en Sab vertellen je alles wat je moet weten!

Bas Sab! Mijn naam is Bas. En dit is mijn tweelingbroer....Sab.

Nog een paar weken en dan gaan een aantal van jullie naar de brugklas. Vet spannend! Nieuwe school, nieuwe klas en een heleboel nieuwe vakken! Wij gaan je alles vertellen over de middelbare school, zodat je goed voorbereid bent. Omdat huiswerk maken saai is!

Op je nieuwe school heb je straks heel veel vakken. Aardrijkskunde, muziek, biologie, economie, Engels, geschiedenis, informatiekunde, scheikunde, Nederlands, techniek, wiskunde, verzorging, Frans.

Aaah stop! Ja dat zijn er heel veel! Zoveel vakken betekent dus ook heel veel huiswerk moeten maken!

Ahh! Ik wil niet meer!!

He, vertel is. Heb jij veel huiswerk? Ja, heel veel. Ja, dat is ook even wennen. Want op de basisschool had ik veel minder huiswerk. Een of twee keer in de week. En op de middelbare school heb je van bijna elk vak wel huiswerk.

Soms als je het heel druk hebt en het is heel lekker weer, dan denk ik wel van: ja, zit ik maar op de middelbare school.

Je hoort dan gewoon kinderen buiten spelen, maar jij zit dan in je eentje op je kamer maar wat huiswerk te maken.

Wist je dat je op sommige scholen ook in de eerste klas Russisch kunt leren? Of Spaans, Arabisch of Chinees!

Ni Hao! Wist je dat je ruim 1000 uur per jaar in de klas zit? Dat is best wel veel.

Maar wist je dat het ook heel belangrijk is om te ontspannen tijdens het leren? Anders zit je hoofd te vol en kan er niks meer in.

En hoe leer je alles?

Dat is alles gewoon goed plannen. Anders raak je helemaal gestrest en ga je dingen op het laatste moment doen en dan ga je het afrafelen en dat moet je echt niet doen.

Nee, inderdaad.

Bij huiswerk maken hoort ook het stampen van woordjes voor bijvoorbeeld een vak als Frans.

Ahhh oui, Bonjour, ca va? Merci. Lundi. Manger. Je suis Sab et j'ai douze ans. Stampen, stampen, stampen. Al die informatie moet je natuurlijk in je kop krijgen.

He, hoe is zo'n nieuwe taal?

Daar wist ik eerst helemaal niets van en nu kun je gewoon een beetje vooruit komen. Ik kon echt geen een woord.

Maar zeg dan eens wat in het Frans?

Ehmm... Bonjour.

Je m'appelle Eke.

Ahhh tres bien.