

Een geheim in de klas

Met Flip de beer

Flip en de juf hebben een geheim. Wat zou het zijn? En komen de kinderen erachter?

♪Hallo daar ben ik weer, ik ben Flip de Beer, bij wie mag ik logeren? Wie is dat deze keer?♪

Hallo allemaal, vandaag ben ik bij juf Sacha en we gaan iets heel moois maken. Maar we zeggen nog niet WAT. Oeeee spannend! Sttttt..... we gaan het verstoppen, want het is GEHEIM. Niks verklappen hoor. Nee nee nee, niks verklappen het is ons geheim, niks verklappen ze vinden het heel spannend, maar je moet niks verklappen het is ons geheim.

Ja, dat is waar.

Sstt sstt, ja ho sstt. Niks zeggen.

Nou, ik denk dat we maar moeten kiezen.

We gaan spelen! Zo, de zandbak. Mooie blokken. Hey juf, zullen we even gaan kijken of alles er nog goed ligt. Niemand mag het weten. Ja, het ligt er nog. O, er zit wel iemand te kijken juf. Gauw de deur dicht, ja. Zo, het is wel spannend. Duurt ook best lang, voor de kinderen. Ik denk wel dat ze heel nieuwsgierig zijn allemaal. Juf, volgens mij vinden ze het niet meer leuk. Waarom niet jongens?

Dat jij alles mocht weten van Flip en wij niet. En wat vond je daarvan? Niet aardig.

Nee, eigenlijk niet.

Het is niet eerlijk. Je vindt het niet zo eerlijk!

Nee!

Jullie wouden het ook graag weten.

Maar, hoe wisten jullie het dan dat wij een geheim hadden. Wat waren we aan het doen dan?

Fluisteren! Aan het fluisteren. Waar leek het eigenlijk op.

Ja!

Dat je een geheim heb.

Ja!

Ja, dat je een geheim heb. Zomaar midden in de klas.

Ja, we hadden een geheimpje maar, het was eigenlijk een verrassing. Maar hadden jullie ook wel eens een geheimpje?

Ik had een geheimpje en we wouden het niet vertellen. Ik had een geheimpje. Ik had een boekje gelezen van een draak en hij had een klein geheimpje. Hij was bang voor muizen. Dat was zijn geheim.

Ahhh...! Ja, ik snap het.

Terwijl jullie zo lekker aan het spelen waren hadden Flip en ik een plannetje. Een geheimpje is niet zo eerlijk, maar een geheimpje kan ook weleens een verrassing zijn.

Ja, en dat was het van ons!

Maar, je moet het even geheim houden, maar bij een verrassing moet je het wel uiteindelijk: ZEGGEN.

Ja, je moet het gewoon verklappen. En dan is het echt een grote verrassing! Niet kijken jongens. Daar komt de verrassing. Even wachten nog, we moeten het nog pakken hoor. Want we hadden het natuurlijk verstoep. Anders is het geen verrassing meer. Pak het maar. Samen tillen juf. Heeft iedereen nog zijn ogen dicht. Sstt, hou maar dicht. Oké, 1, 2 KIJK MAAR. Dit is het. Lekker hé jongens. Dit hadden wij voor jullie bedacht. Alstublieft! Ja, een vlag met een plaatje van Flip. En we hadden het goed geheim gehouden. Ja, mmmmm.....

Daaagggg!!! Tot de volgende keer.