

Holi Phagwa

Een belangrijke feestdag in Suriname

Holi Phagwa is een kleurrijke feestdag in Suriname! Iedereen doet mee, of ze nou hindoe, christen of moslim zijn. Iedereen wenst elkaar: Subh holi!

Vandaag is het Holi Phagwa, in de hele wereld.

In Suriname is het een nationale feestdag.

Alle bevolkingsgroepen vieren het.

We hebben nog meer nodig. Kom. Oké!

Geel, roze, oranje en rood willen we hebben.

Alle kleuren! Ja, eigenlijk alle kleuren. Alle kleuren.

O ja, dat is mijn maat. Dank je wel.

En dit is jouw maat. Ja, mooi.

Wat staat erop? Subh holi.

Dat wens je elkaar vandaag. Toch? Subh holi!

Dank je wel! Subh holi! Doeg! Hai.

Het Holi Phagwa-feest! Nou, ik heb er zin in!

Hennah! Subh holi! Subh holi!

Ik ben er helemaal klaar voor.

Dit is het belangrijkste feest in de hele wereld voor de hindoes.

Het is het overwinnen van het kwade door het goede....

Van licht op donker, het begin van een nieuw jaar, een soort lentefeest.

En het mooie is dat niet alleen hindoes het vieren, hè.

Iedereen viert het hier, of je huid nou wit, groen, geel, paars of bruin is!

Of je nou christen, moslim of hindoe bent...

Vandaag vieren alle Surinamers feest. Hennah, ik kan niet wachten!

Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor!

Subh holi! Subh holi, Hennah!

Hahaha!

*MUZIEK *

Wauw, Hennah! Alle kleuren van de regenboog!