

Johannesburg

De grootste stad in Zuid-Afrika

In Johannesburg wonen 5 miljoen mensen. Er is veel criminaliteit en armoede. Zuid-Afrika was ooit een kolonie van Nederland. Daardoor spreken de mensen nu nog steeds een soort Nederlands.

Zuid-Afrika is een land in Afrika.

Vanuit Nederland doe je er met het vliegtuig zo'n elf uur over.

Zuid-Afrika, de naam zegt het al, ligt op de zuidpunt van Afrika.

Het is een groot land:

Groter dan Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Italië bij elkaar.

En er wonen ook nog eens een heleboel mensen, 52 miljoen mensen.

Dat is meer dan drie keer zo veel als in Nederland.

Ik heb zo dadelijk afgesproken met Elles van Gelder.

Elles is correspondent in Johannesburg.

Als er groot of klein nieuws is uit Zuid-Afrika, schrijft Elles daar artikelen over.

Soms is ze ook op de radio of op tv om alles uit te leggen.

Elles weet dus een hele hoop over Zuid-Afrika.

En over Johannesburg, want ze woont hier al meer dan vijf jaar.

Wat een uitzicht! Ja, mooi, he?

Voor we de stad in duiken, vertel ik je wat over Zuid-Afrika.

De eerste keer dat een Europeaan voet zette op deze grond, was in 1488.

Dat was een Portugees, Bartolomeu Dias.

Het duurde even voor ie aan wal kon, want het stormde erg.

Maar uiteindelijk kwam hij aan.

200 jaar later kwamen de Nederlanders.

Daarom wordt hier nog Afrikaans gesproken, dat lijkt op Nederlands.

We noemen het ook wel 'baby-Nederlands.'

Maar je hoort ook veel Engels.

Want rond 1800 veroverden de Britten Zuid-Afrika.

Zowel de Britten als de Nederlanders onderdrukten de zwarte bevolking.

Waar komt de naam Johannesburg vandaan? We weten het niet precies.

Het gaat om ene Johan, het heeft dus Nederlandse wortels.

We weten niet helemaal precies wie hij was. Waarschijnlijk een goudzoeker.

Want goud is de enige reden dat Johannesburg hier ligt.

130 jaar geleden werd hier goud gevonden.

Toen kwam iedereen hier. Ook ene Johan.

Dus het was waarschijnlijk een Nederlandse goudzoeker...

aan wie de stad zijn naam te denken heeft. Ja.

We rijden verder.

Ik zie overal rond Johannesburg grote witte, platte bergen.

Elles heeft over die bergen een gouden verhaal, echt waar.

Ik vertelde dat hier goud gevonden werd.

Nog steeds, er is veel mijnbouw. Goud, maar ook steenkool en platina.

En als je honderd jaar grond afgraaft, dat moet ergens worden neergelegd. Dus dit komt uit die mijnen.

Ik weet niet of je het kunt zien, maar hier zit nog goud in!

Want ze kunnen niet alles eruit halen. Dus we lopen nu over goud!

Echt waar? Dan neem ik een stukje mee!

Ik ga je verschillende kanten van de stad laten zien.

We beginnen hier, maar daarna...

Wat bedoel je?

How are you? Hello, how are you? Hi!

Wat was dat teken nou?

Zo weet de taxichauffeur waar je naartoe moet.

Er zijn elf officiële talen hier. Niet iedereen spreekt dezelfde taal.

En zo geef je aan: Ik wil naar het centrum.

Dit betekent: het centrum? Ja!

Niet iedereen kan een auto of privétaxi betalen.

Dus daarom zie je in Johannesburg honderden taxibusjes rijden.

We zijn nu met de minibus naar Soweto gegaan.

We gaan niet lopen, want Soweto is veel te groot.

Ik heb wat geregeld. Fietsen! Ja!

Wooo!

Hooo! Hahaha!

We rijden hier door een typische wijk in Soweto.

De huisjes zijn kleine arbeidershuisjes van vroeger.

Hoe werden die genoemd, zei je? Luciferdoosjes!

Omdat ze zo klein zijn? Ja.

Van het ene op het andere moment rijden we een heel andere wijk in.

Ja, binnen de township Soweto heb je weer arme en rijke wijken.

Is dit een van de armste wijken? Ja, een van de armere.

De grootste wijk in Johannesburg, Soweto, heeft verschillende gezichten.

Sommige mensen hebben behoorlijke huizen, maar de armsten moeten het doen met hutjes van golfplaten.