

De wim-wamreus

Een liedje van Annie M.G. Schmidt

Zing mee met *De Wim-wamreus* van Annie M.G. Schmidt. Deze versie werd uitgevoerd ter ere van het 125-jarig bestaan van het Concertgebouw.

In de wilde zwarte bossen woont de wim wam reus,
met de wim wam oren en de wim wam neus.
's Avonds loopt hij daar te darren in de maneschijn,
en als hier de kleine kindertjes ontdeugend zijn,
kan die reus dat altijd horen met zijn wim wam oren,
en als jij niet naar je bedje wil, 't is heus, heus, heus,
kan die reus dat altijd ruiken met zijn wim wam neus.
En dan komt hij naar beneden op zijn wim wam paard,
met de wim wam poten en de wim wam staart.
Dwars door alle wilde bossen in galop lop lop,
over honderdduizend heuveltjes van hop hop hop,
springt het over alle sloten met z'n wim wam poten,
springt hij over alle sloten met een griezelige vaart,
en maar zwaaien en maar zwaaien met zijn wim wam staart!
Pas maar op, pas maar op voor de wim wam reus
met de wim wam oren en de wim wam neus,
want als jij niet naar je bedje wil en jij bent stout
geeft die reus je op je bips met een lang eind hout,
en geeneens gewoon hout...



Nee, nee, wim wam hout!