

Ik ben lekker stout

Een liedje van Annie M.G. Schmidt

Zing mee met *Ik ben lekker stout* van Annie M.G. Schmidt. Deze versie werd uitgevoerd ter ere van het 125-jarig bestaan van het Concertgebouw.

Ik wil niet meer, ik wil niet meer, ik wil geen handjes geven.

Ik wil niet zeggen elke keer:

Jawel mevrouw, jawel meneer (jawel mevrouw, jawel meneer)

Nee nooit meer van mijn leven

Ik hou mijn handen op mijn rug

En ik zeg lekker niks terug.

Ik wil geen vieze havermout, ik wil geen tandjes poetsen.

Ik wil lekker knoeien met het zout

Ik wil niet aardig zijn, maar stout (hij wil niet aardig zijn, maar stout)

En van de leuning roetsjen

En schipbreuk spelen in de tuin

En ik wil spugen op het zeil.

En heel lang stampen in het bos

Een lange tong uitsteken

En morsen op mijn nieuwe jas

Ik wil overmorgen pas weer met twee woorden spreken

Ik wil alles wat niet mag

De hele dag, de hele dag! (de hele dag, de hele dag!)

En ik wil op de kanapee met hele vuile schoenen

En ik wil aldoor gillen: Nee!

En ik wil met de melkboer mee

En dan het paardje zoenen

Dat is alles wat ik wil

En als ze kwaad zijn, zeg ik: BIL!!