

Lied "Onder de grond"

De ondergrondse gangen

Ook zo nieuwsgierig naar wat er onder de grond te beleven is?

Lange gangen, dikke buizen
Nergens ramen, nergens zon
'k voel me hier soms net een muisje
In zijn hol onder de grond
Maar ik hoef hier niet te graven
Met mijn nagels of mijn mond
'k ben gelukkig maar een mensje
in dit hol onder de grond

Refrein:

Onder de grond
Waar geen zonlicht binnen komt
Onder de grond
Waar 't ooit zo donker, stil was
En een lamp nog niet bestond

Kijk wie graaft daar lange gangen?
En wie maakt er daar een hol?
zijn 't gangen van konijnen Van de regenworm of mol?
Of zijn het wortels van de planten
Op zoek naar water in de grond?
Ja waarvoor zijn toch al die gangen daar zo diep onder de grond?

Refrein:

Onder de grond
Waar geen zonlicht binnen komt
Onder de grond
Waar 't ooit zo donker, stil was
En een lamp nog niet bestond

Lange gangen, dikke buizen
Nergens ramen, nergens zon
Maar wat zou het boven vol zijn
Als je hier niet rijden kon

Lange treinen, volle metro's
Echt van alles rijdt er rond
Maar dan is het ook niet eng meer
Met elkaar onder de grond!

Refrein:

Onder de grond
Waar geen zonlicht binnen komt
Onder de grond
Waar 't ooit zo donker, stil was
En een lamp nog niet bestond

Onder de grond
Zonder zonlicht door een raam
Onder de grond
Zie je nu de mensen lopen
Zie je nu de auto's rijden
En de overvolle treinen
En wel duizend lampen aan!