

Naar balletles

Met Flip de beer

Flip gaat met een kind mee naar ballet. Je kunt zien hoe een balletles verloopt.

Hallo, ik ben Daan en Flip gaat vandaag met mij dansen.

Ja, ik mag met Daan mee.

Flip komt mee dansen.

Ja! Ja, dat is echt waar hoor! Ja.

Ja, en ik denk dat hij dat heel goed kan. Denken jullie niet? Zullen we het eens gaan proberen? Ja, ik kan heel goed dansen hoor, want dansen is het leukste wat er is.

Zo dadelijk gaat de muziek spelen en dan we met zijn allen huppelen.

Kijk, bij de speaker laten zien. Kijk eens, wat voor toverzaadje ik heb. We moeten heel voorzichtig op onze tenen lopen, want anders valt het kleine bloemzaadje uit onze handen. Voorzichtig. Ja, dit is een mooi plekje. Voorzichtig. Maak een kuiltje. Goed zo.

Nou gaan we het zaadje in de grond stoppen. En een beetje met je voet, stamp eens een beetje aan. Dan kan het bloempje groeien. En misschien nog een beetje springen. Hop! Hop! Hop! Hop!!!

Het bloempje groeit en groeit, en groeit. Hij wordt steeds groter. Een mooie tak. En een mooie tak. Nog verder, nog verder. Allemaal verschillende bloemen zie ik.

Wat kan juf Dory mooi dansen zeg! Weet je nog?

Ooh, de bloempjes hebben geen water meer! Nu gaan ze slap hangen! Wat een zielige bloem-pjes!

Hé, even marcheren hè.

Maar Daan en ik zijn de tuinmannen, wij gaan alle bloempjes weer water geven! Hoepla! Zo, dan worden ze weer groot en sterk.

Nou gaan die bloemen dansen, laat eens zien bloemen. Ga maar dansen. Ja, dansen maar! Hé, de bloemen kunnen draaien! Nog meer draaien! Oh, wooh, ik word een beetje duizelig van al dat draaien! En huppelen! Hupsa, hupsa, hupsa!

Ja, kom maar! Alle kanten op! En toen gingen ze even mooi staan en dan was het afgelopen.

Oh jammer, het is al afgelopen. Ik vond het heel leuk om bij Daan te dansen. Dag! Tot de volgende keer!