

Naar de Hare Krishna's Met Flip de beer

Een kind bakt pannenkoeken en offert die aan Hare Krishna op een speciaal offerplekje.

Ik ben Nitai en Flip de Beer komt nu bij mij logeren. Ja, ik ga mee met Nitai en zijn moeder. En dit is hun huis.

Mmm, we gaan lekker koken! Ik ben benieuwd wat we gaan eten!

En Flip, die denkt: "nou, die Nitai, dat kan dat al heel goed al!". Ja, dat denk ik zeker! Nitai kan al heel goed koken! Lekker! Als het maar zoet is, is het goed hè. Ik denk dat Krisjna ook wel van pannenkoeken houdt. Pannenkoeken? Eten we pannenkoeken? Wat wordt dit nou voor een papje met banaan erin?

Weet je het nou nog? Ja. Hoe ging het ook alweer?

♪Koken is mijn passie en mijn leven, en mijn doel. Koken is zo leuk, ik kook met liefde, een heleboel. Eikelsoep of bessentaart, of dennenappelpap.♪

Wat kan hij mooi zingen hè?

Lekkere hap! Pannenkoeken! Flip mag ook wel een stuk van mij. Ja, graag!

Wat gaan we eerst doen? Offeren. Oh ja. Offeren? Wat is dat?

Nou, ik hoop dat deze gaar is.

Lust je het helemaal niet meer? Nee.

Niet vallen hè Flip. Nee. Nou, samen lukt het wel denk ik. Want anders laat ik het hele bord vallen. Dat zou zonde zijn! Zet maar neer.

Wat gaan we nou doen? We gingen toch eten? Wat een leuk plekje is dit. Met allemaal mooie foto's. En een belletje. Een liedje. Oh, ik snap het al! Hier gaan ze eerst zingen voordat ze gaan eten. Dat kende ik nog niet. Wat leuk!

Zo, Hare Krisjna, we gaan het bord weghalen. Ja, en dan eten. Dus dat was offeren.

Nu gaan we het even afwassen. Ja.

En dan mag Flip een lekkere pannenkoek. Ja, Flip mag er één. Ja, een pannenkoek! Daar heb ik echt zin in! Zo, dat is lekker zeg.

Hier Flip.

Krijgt hij een eigen bord? Jij krijgt een eigen bord. Ja.

Nou, nou. Mmm, het is heel erg lekker. Mmm, ik heb honger.

Zeg maar ho. Lekker, dat bananenspul eroverheen. Ho. Voor Flip ook of maar niet? Ja! Ook hè? Ja. Mmm, mmm, mmm, lekker! Mmm, mmm. Mmm. Heerlijk! Lekker he Flip? Ja, heerlijk! Ja.

Nu bloemblaadjes gooien, dan ga ik maar gooien, bloemblaadjes.

Wat een mooie foto's zijn dat. En wat een mooie kleren ook! Prachtig! Hier werd ik nog eerst opgemaakt in het begin, allemaal opgemaakt.

Nu gaan we nog even met de auto's en de poppetjes spelen. Dat is ook leuk. Dit zijn handgranaten, de handgranaten zitten hierin.

Ik vond het heel leuk bij Nitai en zijn moeder! Dag! Tot de volgende keer!