

Tuintje maken

Met Flip de beer

Het is lente. Kinderen maken samen met Flip een eigen tuintje. Ze maken kuiltjes, doen daar plantjes in en geven ze water.

Ik ben David. Ik ben Daniël. We gaan samen met Flip in de tuin spelen.

Ja, vandaag gaan we in de tuin werken! We gaan een tuintje maken met mooie bloemen en bollen. Maar eerst doen we werkkleren aan, want anders worden we helemaal vies.

Zo, nu alle spullen in de kruiwagen en dan hup!, naar de tuin. En duwen Daniël. Het is zwaar zeg! Ja.

Ja, een schepje.

Eerst moeten we kuiltjes graven. Daar komen straks de plantjes in. Dat is best moeilijk hoor: een kuiltje graven. Pfff, ik krijg het er warm van!

Zo, het eerste plantje kan erin. En nu nog eentje. Deze gele met dat bolletje eraan, die heten "narcissen" en die ruiken heel lekker. Nu nog een paarse en dan is het tuintje bijna klaar. Bijna klaar!

Nu nog alles mooi maken met een hark.

Hé, we gaan waterpompen!

Hé David, pas op, ik word helemaal nat!

Niet op Flip doen! Flip is nat voel ik.

Waar zou dat water nou voor zijn? Oh, natuurlijk, dat is voor de plantjes! Die moeten drinken, anders gaan ze slap hangen. En dat is zielig.

Nou, ik vond het heel leuk om met Daniël en David in de tuin te werken! Dag, tot de volgende keer!