

Popster

Met Flip de beer

Drie meisjes oefenen een liedje en een dansje van K3. Daarna treden ze op.

Ik ben Kim. Ik ben Noah. Ik ben Laura. Flip, wij gaan liedjes zingen. We gaan zingen. En ze hebt mooie haren. Dit is Kathleen, dit is Karen en dit is Kristel, dat zijn wij.

Christel, omdat ik zwart haar heb.

Ik heb blond haar. Zij hebt ook blond haar.

Dat zij rood haar heeft en die wil ik ook rood hebben, maar ik heb geen rood haar, dus heb ik deze genomen.

Noah, Kim en Laura zijn fans van K3. En ze vinden de liedjes heel erg leuk. Ze hebben ook een vriendinnenboekje. En alle vriendinnen vinden K3 ook heel erg leuk.

♪Ik ben een klein geel visje in een zee van blauw. SOS toe help me. Ooit neem ik je mee heel diep onder de oceaan, laat een mooie nieuwe wereld voor je opengaan♪

Want wij hebben een video gezien dat ze zo dansen.

Ja, en nu hebben ze het dansje geoefend en dat hebben ze heel goed gedaan. Maar nu is het genoeg geoefend. Nou gaan ze optreden, net als de echte K3.

Wij gaan dansen, wij zijn K3.

Zo, de CD erin en dan kunnen ze beginnen!

♪Ik ben een klein geel visje in een zee van blauw

SOS Ik mis je
Ik ben een klein geel visje in een zee van blauw
SOS toe help me

Ooit neem ik je mee heel diep onder de oceaan
Laat een mooie nieuwe wereld voor je opengaan
Voor de grijze sleur bedank je, want je hebt een magisch drankje
Maar je weet hoe het is : als je drinkt gaat het mis

Blub blub blub blub blub blub blub

Ik ben een vis

Ik ben een klein geel visje in een zee van blauw
SOS ik mis je
Ik ben een klein geel visje in een zee van blauw
SOS toe help me

Ik voel me als betoverd en ik neem je met me mee
Niemand zal ons horen op de bodem van de zee
Voor de grijze sleur bedank je want je hebt een magisch drankje
Maar je weet hoe het is : als je drinkt gaat het mis

Blub blub blub blub blub blub blub

Ik ben een vis

Ik ben een klein geel visje in een zee van blauw
SOS ik mis je
Ik ben een klein geel visje in een zee van blauw
SOS toe help me

Help me, help me, geef me je medicijn, help me, help me
Help me, help me, om weer mezelf te zijn, help me, help me

Alles is zoveel mooier onder water, je gelooft je ogen niet
'K vraag me af of je ooit boven water ergens nog zo'n schoonheid ziet

Ik ben een klein geel visje in een zee van blauw
SOS ik mis je
Ik ben een klein geel visje in een zee van blauw

SOS toe help me Het is wel een lang liedje hè. Maar wat zijn ze goed! Ik vind dat zo knap! En ze zingen zo mooi.

♪Ik ben een klein geel visje in de zee van blauw.♪

Ik vond het heel erg leuk! Dag, tot de volgende keer!