

Prinses en ridder spelen

Met Flip de beer

De jongens spelen dat ze ridders zijn en de meisjes zijn prinsessen. Die beschermen ze tegen de boeven.

Hallo, ik ben Selma. Hallo, ik ben Nabina. Hallo, ik ben Thomas. Hallo, ik ben Jimmy. Wij gaan samen met Flip in het kasteel spelen.

Ja, we gaan vandaag spelen in een echt kasteel! En daarom gaan we eerst verkleedkleden aandoen! Zij hebben een hele kist vol met leuke kleren. Kijk maar. Oh, een echte ridderhelm! En een prinsessenjurk! En nog een prinsessenjurk! Ik heb een schild, want ik ben een ridder.

De prinsessen zijn bijna klaar. De kroontjes nog erbij. De ridders staan in wacht. Ze bewaken de prinsesjes die in het kasteel zitten tegen de boeven. Wat hoor ik? Oh, de ridders zijn aan het vechten! Ze hebben toch geen ruzie? Oh nee, natuurlijk niet, ze zijn aan het oefenen! Stoer hoor!

Van al dat vechten krijg je wel honger. Maar gelukkig hebben de prinsesjes heerlijk gekookt. Mmm, mmm, mmm, heerlijk!

Ja, en ik vind dit niet lekker.

Nee, dan eet je het toch niet.

Ik vind het wel lekker! Mmm. Mmm, mmm, mmm, wat een mooie prinsessenschoentjes! Ja, we moeten schoenen aan, want we gaan wandelen. Ik heb een prinsenbroek aan, want ik ben de prins die met de prinsessen mee mag.

De ridders staan weer op wacht.

Oh, ssst, de prinsesjes slapen, ze zijn moe geworden van het wandelen. Wat een lief prinsesje hè. Kijk eens, ik heb rozen voor je. Dag, tot de volgende keer!