

# Marters

## Rovertjes met zo'n schattig toetje

Marters komen zo ongeveer op de hele aarde wel voor. Alleen op Antarctica en in Australië vind je geen neefjes of nichtjes.

In Nederland leven acht martersoorten. De nerts komt hier oorspronkelijk niet vandaan. Die is vanwege zijn vacht vanuit Amerika naar hier gehaald. Maar ontsnapte exemplaren uit nertsfokkerijen leven nu ook in het wild. Toch zie je de langwerpige diertjes met korte pootjes en een spits snuitje niet vaak. Ze zijn schuw, houden zich goed verscholen en gaan vaak 's nachts op jacht.



### Marters in Nederland

Buiten de geïmporteerde nerts leven in Nederland:

- Boommarters
- Otters
- Dassen
- Steenmarters
- Hermelijnen
- Wezels
- Bunzings

Ze hebben slechts twee andere roofdieren als concurrent, namelijk de vos en de wilde kat.



### **Kleine roofdieren**

Marters zijn niet groot. De grootste marter in Nederland is de das met z'n 10 kilo. De kleinste is de wezel, die vaak de 50 gram nog niet haalt. De grootste marter op aarde is de zeeotter die 25 kilo zwaar kan worden. Dat is bij lange na nog niet het gewicht van een grote kat, beer of wolf. Veelvraten die ook tot de marters behoren, leven vooral in koude noordelijke streken en zijn net iets zwaarder dan de das.

### **Pelsdieren**

Mensen zijn niet zo gek op marters. Als we vroeger een marter zagen, werd er meteen op gejaagd. Ze kunnen namelijk hele slachtpartijen aanrichten in kippenhokken en slopen vaak ook een boel. Maar omdat er nogal veel marters gedood zijn door de jacht en vooral ook in het verkeer, zijn we ze inmiddels gaan beschermen. Sommige soorten verdwenen namelijk helemaal.

Wat mensen wel altijd leuk vinden aan marters is hun vacht. Heel dicht en vaak heel zacht, heerlijk om te aaien. Maar dat aaien laat je wel uit je hoofd als de levende marter nog in die pels zit. Ze zijn namelijk enorm fel en kunnen goed hard bijten.

Daarom zijn mensen marters gaan houden in fokkerijen. Ze fokken met de diertjes, zodat ze hun vachtjes in kleding kunnen verwerken. In Nederland zijn er alleen steeds minder mensen die kleding met dierenbont willen dragen. We vinden het zielig dat de dieren enkel voor hun velletje worden gedood.

