

Geschiedenis van de Olympische Spelen

Terug naar de tijd van de oude Grieken

De spelen bestaan al heel lang, maar hoe zijn ze eigenlijk ontstaan?

Het oude Griekenland

De Olympische Spelen zijn niet weg te denken uit ons bestaan. Toch zijn ze natuurlijk ooit voor het eerst gehouden. Het is begonnen in Griekenland in de stad Olympia. Daar organiseerden de Grieken sportwedstrijden om één van hun goden te eren. Er zijn al namen van winnaars bekend uit het jaar 776 voor Christus.

Maar toen de Romeinen de baas werden in Olympia was het afgelopen met de Olympische Spelen. Vanaf 393 na Christus werden de spelen zelfs verboden. Eeuwenlang zijn er géén spelen geweest.

In 1896 werden de Olympische Spelen voor het eerst weer gehouden in Athene. Vanaf 1924 worden er ook Olympische Winterspelen gehouden.

