

# Dit is Daniel van Dalen en hij bespeelt de buisklokken

---

## Wanneer ben je begonnen met muziek maken?

Toen ik bijna 6 jaar oud was.

## Waarom heb je voor dit instrument gekozen?

Slagwerk was iets wat ik makkelijk kon gaan doen omdat ik omringd was door lege en volle verfblikken omdat mijn ouders gingen verhuizen. Daarnaast ontdekte ik een doos met alle cd's van de Beatles en daar begon ik bij mee te spelen. Ik vond ritme blijkbaar heel leuk en ik vond het makkelijk dat je zelf een drumstel bij elkaar kon 'verzinnen'.



## Wat vonden je ouders van het vele oefenen thuis?

Die zijn zelf ook muzikant dus die weten maar al te goed wat veel oefenen betekent. Ze hebben me altijd heel erg gesteund en doen dat nog steeds. Ik kan me maar één keer herinneren dat ze vroegen of ik kon stoppen omdat ik een keer achter elkaar hetzelfde liedje meedrumde wat ook nog eens hetzelfde drumritme had...

## Wat is het leukste wat je tot nu toe hebt gedaan met je muziek?

Heel veel leuke concerten gegeven op hele bijzondere plekken. Ik speel vaak op televisie (Podium Witteman) en daarbij spelen we iedere keer een nieuw stuk (voor ons althans) en dat maakt het heel spannend. Ook spelen we vaak met gastartiesten. Binnenkort speel ik met de groep Fuse in Carré en dat is wel heel leuk want dat is én een hele bijzondere plek om te spelen én het komt op tv!

## Wat zou je nog heel graag willen doen met je muziek?

Ik ben dol op reizen en het lijkt me heel leuk om met muziek vaker in het buitenland te komen. Ook weer niet te lang want ik vind het ook heel gezellig in Nederland. Maar het is heel leuk om nieuwe mensen te leren kennen en kennis te laten maken met jouw muziek!