

Dit is Ben Bakker en hij bespeelt de snare drum



Wanneer ben je begonnen met muziek maken?

Toen ik 7 jaar oud was zat ik op keyboard-les en toen ik 8 jaar was, begon ik met drummen.

Waarom heb je voor dit instrument gekozen?

Mijn broer en mijn beste vriend speelde gitaar. De broer van die vriend speelde de bas en zang dus moest ik wel gaan drummen om de band compleet te maken. Ze noemden me vroeger ook wel Bam Bam. Het kon eigenlijk ook niet anders dan dat ik zou gaan drummen.

Wat vonden je ouders van het vele oefenen thuis?

Mijn ouders vonden het prachtig. Mijn vader had zelfs een podium in mijn slaapkamer gemaakt. De burens vonden het daarentegen iets minder leuk.

Wat is het leukste wat je tot nu toe hebt gedaan met je muziek?

Eigenlijk heb ik al heel veel leuke dingen mogen meemaken in binnen- en buitenland. Zoals Lowlands, het Sziget festival, Paradiso, Heineken Reggatta, op de middenstip van het PSV stadion, touren in China en Duitsland etc... Maar het leukste blijft toch wel Apennoten.

Wat zou je nog heel graag willen doen met je muziek?

Ik wilde vroeger altijd de drummer van Metallica zijn, met veel te veel trommels en bekkens, lang haar en een haarband. En dan met de band de hele wereld over touren. Misschien kan ik alvast beginnen met mijn haar te laten groeien... En dan hoop ik dat die wereldtour er komt!