

Over Loek Vellekoop



1. Wanneer ben je begonnen met muziek maken?

Toen ik 13 was begon ik met een simpel gitaartje, maar toen ik 14 was wilde ik meer: zelf een instrument bouwen. Na het eerste instrument ben ik nooit meer opgehouden met bouwen.

2. Waarom heb je voor fantasie instrumenten gekozen?

Het mooie aan zelfgebouwde instrumenten vind ik dat ze een heel eigen geluid hebben, dat kan je niet in de winkel kopen.

3. Wat vonden je ouders van het vele oefenen thuis?

Het oefenen vonden ze natuurlijk soms wel vreselijk om aan te horen. En na een tijdje mocht ik niet meer nieuwe instrumenten bouwen omdat er geen ruimte meer was!



4. Wat is het leukste wat je tot nu toe hebt gedaan met je muziek?

Het leukste wat ik heb gedaan is het spelen op De Parade. Daar deed ik niet alleen de muziek bij de voorstelling maar deed ook de geluiden van dinosaurussen, de zee, een carnaval, de oerknal en nog veel meer op zelfgebouwde instrumenten!

5. Wat zou je nog heel graag willen doen met je muziek?

Ik wil nog heel erg graag een Gamelan Orkest maken van afval. Een gamelan orkest zijn allemaal instrumenten uit Indonesië.

