

Wie herdenken we op 4 mei? Niet alleen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog

Wanneer Duitsland in 1940 Nederland binnenvalt, dan zijn we de sigaar. Eerst worden onze strijdkrachten in de pan gehakt, en tijdens de 5 lange bezettingsjaren vallen er nog veel meer slachtoffers. Iedereen is dan ook erg blij als op 5 mei 1945 eindelijk die langverwachte Bevrijdingsdag komt. Feest! Kauwgom, sigaretten! Uch.

Sindsdien worden op de dag voor bevrijdingsdag, op 4 mei, deze oorlogsdoden herdacht. Vanaf 18 uur gaat de Nederlandse vlag halfstok -wimpeltje even d'raf- en om 20 uur wordt overal in het land 2 minuten stilte gehouden. Dat gebeurt door het hele land, van de Dam in Amsterdam tot de tram in Rotterdam. De bus en de trein lopen ook nog even een paar minuten vertraging op, de mensen op teevee stoppen eventjes met kleppen, en zelfs op Twitter is de hashtag #sssst. Eindelijk rust.

In de eerste jaren na worden alleen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Maar geleidelijk aan zijn we ook anderen gaan gedenken, zoals de Nederlanders die gevallen zijn tijdens vredesoperaties elders in de wereld. Respect! Er zijn de laatste tijd zelfs plaatselijke comités die ook de Duitse slachtoffers van de oorlog willen gedenken. Maar dat is voor veel Nederlanders toch echt nog even een brug te ver.