

Waar komt de paashaas vandaan?

Een paastraditie die niets met Pasen te maken heeft

Uit oude Oosterse culturen komt het verhaal van de vruchtbaarheidsgodin Ostara. Ostara heeft een kip met een raar trekje: deze Tokkie verstopt haar eigen eieren. Ostara is daar niet blij mee en verandert de kip in een haas en die mag die eieren weer gaan zoeken. Een soort omgekeerde paashaas dus. Dit verhaal heeft misschien ook wel iets te maken met het feit dat je in een oud hol van een haas soms vogeleitjes vindt. Ja, zo komen de verhalen wel de wereld wel in.

Zo ook bij de oude Germanen. De haas én eieren zijn van oudsher een symbolen van vruchtbaarheid. En die kunnen dus mooi mee worden genomen in de jaarlijkse lentefeesten.

Als de Christenen komen, wordt in de lente voortaan het Paasfeest gevierd: na de kruisiging van Christus - een paar dagen eerder - is er nu Zijn wederopstanding. Maar in de Bijbel staat nergens dat-ie dan gelijk de woestijn intrekt om eieren te zoeken. Ergens in de loop der eeuwen heeft die gekke, vruchtbare haas met die eieren zich weer bij het Paasfeest naar binnen gewerkt. Nou ja, het zal de kinderen allemaal een dikke paasworst wezen: als zij op Paasochtend maar door de tuin kunnen struinen om eitjes te zoeken, met dank aan de Paashaas. En daarna lekker tikken, en lekker bikken! Smakelijk Pasen!