

De woestijn

Droog, heet en verlaten

In de woestijn heb je alleen maar zand. Het regent er bijna nooit en er groeit ook bijna niets. Toch leven er mensen: bedoeïenen.

In de woestijn is het droog, heet en verlaten. De zon schijnt er altijd. En het regent er nooit want er zijn geen wolken. De grootste woestijn ligt in Afrika. Hij heet de Sahara. Je vindt er ontelbaar veel duinen van zand, gemaakt door de wind. Het zijn net golven, vindt de kameel, het schip van de woestijn. Bedoeïenen gebruiken kamelen als vervoersmiddel. Zij vinden de woestijn niet saai en verlaten. Ze bereiken een oase. Hier is water en groen. En zoete dadels. The Tuareg zijn mensen die in de woestijn leven. Ze wonen in tenten en trekken veel rond, van plek naar plek. Voor hen is de woestijn de mooiste plek op de wereld.