

De trein

Lekker rijden op het spoor

Er zijn heel veel soorten treinen. En in de trein is altijd van alles te zien.

Robbie, Bobbie en mama gaan met de trein. Ze moeten eerst naar het station. Daar zijn een heleboel treinen. Deze vrachttrein bijvoorbeeld. Wat een mooie motor! De jongens vinden het prachtig. Ze hebben hun trein gevonden. Lekker, broodjes en sap! De conducteur blaast op zijn fluitje. Daar gaan ze! De conducteur komt langs. Hij controleert de kaartjes. Ojee, Robbie heeft te veel sap gedronken. De slaapcoupes, de restauratiewagons... Ah, deze zoek ik! Wat een opluchting. Bobbie kijkt uit het raam. Hoi koeien, groetjes uit de trein!