

## **De wc**

### **Het kleinste kamertje in huis**

**Als je moet plassen of poepen, moet je naar de wc. Het is dus maar goed dat er wc's bestaan!**

Er was eens een keizer. Hij hoefde nooit te lopen. Zijn lakeien droegen hem overal heen. Op een dag zei hij: ik heb jullie even niet nodig. Hij ging namelijk ergens heen. Waar ook keizers privacy nodig hebben. Waar zou hij heen gaan? Vroegen zijn lakeien zich af. De wc! De wc, het toilet of de plee: een belangrijke plek! Soms moet je heel nodig. En volg je de bordjes naar de wc. Als ie dan bezet is krijg je het benauwd! De wc is het kleinste kamertje in huis. Maar wel heel belangrijk! Ben je klaar? Altijd je handen wassen. Met zeep natuurlijk!