

Ik heb een vriendin

Een gedichtje over vriendschap

Een vriendje of vriendinnetje is fijn om mee te spelen. Je kunt samen lol maken, fantaseren en elkaar kietelen!

Ik heb een vriendin die graag aan mijn haar zit
Als het regent zoekt ze een verloren paraplu
Zodat we samen kunnen schuilen

Ik heb een vriendin die tekent op mijn rug
Als ik verdrietig ben weet ze me altijd op te beuren
En maken we ballonnen in 10 verschillende kleuren

Ik heb een vriendin die me kietelt onder mijn voeten
Samen hebben we dubbel zoveel fantasie
Ze maak van een kleed een vliegend tapijt
Ik ben blij dat ik haar ken
Als ik een keer verlegen ben.

Ik heb een vriendin die met mij haar snoep deelt
Samen eten we drop
Onze tongen zijn zo zwart!
Je hebt altijd meer lol samen dan apart