

# Blauwe Koe naar een gekostumeerd bal

Vooraan in de parade

**Blauwe Koe gaat naar een gekostumeerd bal, waar iedereen mooi verkleed is. En blauwe koe? Die steelt weer eens de show, gewoon als zichzelf!**

In een weiland niet ver weg staat een kudde koeien rustig te grazen.

Een van de koeien is anders dan de rest.

Blauwe koe staat te dromen.

Ze droomt over de grote wereld buiten haar vertrouwde weiland.

Op een dag zag blauwe koe een mooie hoed die door de wind werd meegeblazen

“Hoe zou het zijn om ergens te zijn waar iedereen mooi verkleed is?”

“Daar gaat ze weer” zeggen de andere koeien

Blauwe koe stapt op de bus naast haar weiland.

“een kaartje naar een plek waar iedereen verkleed is alstublieft”

“alstublieft mevrouw – houdt u zich goed vast.”

Daar gaan ze, naar een gekostumeerd bal

Ze komen aan

Blauwe koe kan haar ogen niet geloven – kinderen verkleed als prinsessen, piraten en zelfs als banaan

Ze hoort wat geruzie achter zich

“Het is niet eerlijk”, zegt Laura stampvoetend. “Ik wil ook een fee zijn, ik wil geen ridder zijn”.

“Dat gaat niet he mama?” zegt haar zusje Roos “ik ben al een fee”.

“Ojee”, zegt mama

“Misschien kan ik helpen”, zegt blauwe koe

“Hemeltje!” roept de moeder. “Wat een mooi kostuum! Origineel zeg, om verkleed als blauwe koe te komen”

“Dit is eigenlijk geen kostuum, ik ben echt blauw. En als u het goed vindt kan Laura op mijn rug zitten”

“Oh”, roept Laura uit. “Dat lijkt me geweldig. Dan zou ik het helemaal niet erg vinden om een ridder te zijn”.

Laura is niet meer jaloers op haar zusje en klimt op blauwe koe.

Maar nu moet Roos huilen.

“Het is niet eerlijk, ik wil ook op blauwe koe rijden”

“Oh boee, er gaat pas iemand op mij rijden als jullie niet meer jaloers zijn op elkaar en gewoon plezier hebben. Er is genoeg plek voor twee.”

“Sorry”, zeggen Laura en Roos en Laura helpt haar zusje op de rug van Blauwe Koe.

“Laat de optocht beginnen!” roept de jury in zijn megafoon.

Blauwe koe leidt de parade met Laura en Rosie achterop. Daarachter komen de banaan, de kip, de draak en alle piraten, prinsessen en heksen.

“En de winnaar van de kostuumwedstrijd is de geweldig mooie blauwe koe!”

“O boe niet weer,” zegt Blauwe koe. “Dit is geen kostuum, ik ben echt een blauwe koe!”

De jury bloost. “Oh sorry mevrouw. In dat geval wint de clown!”

Iedereen klappt en roept en Roos en Laura zijn helemaal niet jaloers.

“Jullie raden nooit waar ik ben geweest”

“Waar ben je geweest?”

“Ik ben bij een gekostumeerd bal geweest”

“Iedereen weet dat koeien niet kunnen meedoen aan een gekostumeerd bal.”

Maar wij weten wel beter, of niet?