

# Wie waren de drie koningen?

6 januari is niet alleen de dag om je kerstboom weg te doen

Zonder de drie wijzen uit het oosten had de rest van de wereld nooit van de geboorte van Jezus gehoord. Althans, zo gaat het verhaal dat bij Driekoningen hoort, dat op 6 januari wordt gevierd.

6 januari is de christelijke feestdag Driekoningen. Best gek, want de Bijbel heeft het niet over Drie Koningen, maar over 'een aantal wijzen uit het Oosten'. Die zien op een nacht een zeer heldere ster aan de hemel. Eropaf! Na 2 weken flink doorstappen, komen ze aan in Bethlehem. Daar treffen ze Maria, Jozef en hun pasgeboren kindeke Jezus. Tijd voor cadeautjes! Maar voor baby Jezus geen rompertje of rammelaar, maar goud, wierook en mirre. En ruilen kan niet.

In de loop der eeuwen verandert dit verhaal. Waarschijnlijk vanwege die 3 cadeautjes, worden de wijzen uit het Oosten uiteindelijk 3 koningen van all over the world: de jonge Balthasar uit Azië, de oude grijze Melchior uit Europa en de donkere Caspar uit Afrika. Lekker multi-culti.

Sommige katholieke kinderen doen op 6 januari aan driekoningenzingen. Aanbellen, zingen en kauwen. Of er wordt een grote koek gebakken, met 2 witte bonen en 1 zwarte d'rin. Wie de zwarte boon krijgt – die is die dag de koning, en mag zeggen wat er gegeten wordt. Nog meer koek! En dan is het ook nog eens dé dag om de kerstversiering op te ruimen. Want kerstversiering na Driekoningen, dat brengt ongeluk! Dus gauw die kerstboom aftuigen, voordat-ie jou aftuigt.