

## Hoe is Dierendag ontstaan?

Op 4 oktober vieren we de dieren!

Geef jij je hond of kat op dierendag ook altijd een extra koekje of een nieuw speeltje? Deze feestdag hebben we te danken aan Franciscus van Assisi, beschermheilige van onze viervoeters en gevederde vrienden.

Op 4 oktober vieren we de dieren, en dat komt vanwege Sint Franciscus. De heilige Franciscus is bij leven een nogal fanatieke katholieke geestelijke. En een aparte, want hij richt zich niet alleen op de mensen, maar ook op de dieren. Volgens de verhalen over Franciscus heeft hij eens een hele preek afgestoken tegen een zwerm vogels. Die vlogen niet weg, maar bleven aandachtig zitten. En onze vrome Frans brengt middels een puike preek zelfs een wilde wolf tot bedaren. Wat een preker is die man!

Franciscus beschouwt alle schepselen in de natuur als onze broeders en zusters. Dus ook broer beer en zuster zebra verdienen onze hulp en bescherming. Franciscus sterft op 4 oktober 1226, hij wordt een paar jaar later heilig verklaard en sindsdien is hij de beschermheilige van onze viervoeters en gevederde vrienden. Eeuwen later, in 1929, is er een internationaal congres van dierenbeschermers. En daar wordt de sterfdag van hun voorganger Franciscus uitgeroepen tot Internationale Dierendag. Sindsdien is 4 oktober dé dag dat Felix een extra brokje krijgt, Salinero nog eens goed wordt opgeborsteld en Bello op zoek mag naar de mooiste boom van de buurt. Af! AF!