

# New Delhi

## Een grote stad in India

**India is heel anders dan Nederland. Bart ontdekt waarom er zoveel Engels wordt gesproken en wat het belangrijkste geloof is. Naast rijkdom in New Dehli zien ze hoe arme Indiërs leven.**

India is een land in Zuid-Azië. Met het vliegtuig doe je er vanuit Nederland 8 uur over. India is 75 keer groter dan Nederland. Er wonen meer dan 1 miljard mensen. Een van de grootste steden is Delhi. New Delhi is maar een klein deel van Delhi. Maar wel de hoofdstad. Zo ziet New Delhi er vanboven uit.

Als er groot of klein nieuws is uit India of uit een van de omliggende landen dan is Lucas te zien in het NOS-journaal. Hij legt dan alles uit. Lucas weet niet alleen alles over het land en woont er ook. Hier in Delhi. Ik bof dus dat hij de komende drie dagen mijn gids is.

Ja, er is nog wel een dingetje dat je moet weten over India. Je gaat de komende dagen af en toe mensen zien met een stip tussen hun ogen. Dat is een teken dat mensen hindoe zijn. En het hindoeïsme is met afstand de oudste godsdienst op aarde. Dus die ontstond veel eerder dan de godsdiensten die wij bijvoorbeeld kennen. En wat goed is om te onthouden over het hindoeïsme, het verschilt op een ding van andere religies, in het hindoeïsme heb je heel veel goden. Andere religies 1 god, hindoes heel veel goden, voor alles hebben ze wel een god, wel duizenden.

Oke Bart, vandaag gaan we het echte India verkennen. Je mag wel zeggen, heel India op een vierkante kilometer. Dus ik zou zeggen, zet je schrap! Wat een drukte, hee. Niet normaal, he. Oke, even goed opletten. Dit is geen kruispunt als in Nederland. Zijn hier verkeersregels? Want iedereen doet maar wat, toch? Ja, er zijn wel regels, maar niemand houdt zich eraan. Nee. Als je hier om je heen kijkt... Meer dan de helft van de automobilisten heeft geen rijbewijs. Ze hebben een gekocht rijbewijs of leren autorijden van hun vader. Dus veel mensen hebben nooit leren rijden van een rij-instructeur. En die doen maar wat.

Lucas, wat is dit? Midden in de stad opeens een enorme vuilnishoop. Ja, het is wel smerig, he. Ja. Hier zie je dat alles hier een beetje minder goed geregeld is. Er komt vuilnis, maar er is geen vuilniswagen die het vuilnis komt ophalen. Dus het ligt hier een poos te wachten. Maar kijk, deze jongens pikken het papier en het plastic eruit. Dat kunnen ze hergebruiken, verkopen.

Bij ons gaat het weg, hier wordt het opnieuw gebruikt. Iedereen kijkt of er nog wat bruikbaar is tussen zit. Ja, precies.