

# Leven in Johannesburg

## Achter dikke muren

**Als je in de grootste stad van Zuid-Afrika woont, is veiligheid belangrijk. Daarom worden woonwijken goed beveiligd. Maar bij voetbalwedstrijden zitten supporters van verschillende ploegen gewoon vreedzaam naast elkaar. Een kijkje in Johannesburg...**

Is het hier? Ja, hier zijn we. Het is warm, man. Ja, het is bijna 30 graden. Over het weer gesproken: Zuid-Afrika is een groot land... en heeft daardoor verschillende klimaten. Het Kaapse Schiereiland heeft een mediterraan klimaat. Het binnenland heeft een gematigd klimaat. Sommige kuststreken hebben een subtropisch klimaat.

Net als in Nederland zijn er verschillende seizoenen. Maar doordat Zuid-Afrika ten zuiden van de evenaar ligt...is het hier winter als het bij ons zomer is en andersom. Waar zijn we nu, Elles? Is dit een grens? Dat lijkt zo, he? Dit is een ommuurde wijk. Om deze hele wijk zit een muur en je komt er alleen in als je hier woont.

Dit is dus ook Johannesburg: Een zwaarbewaakte wijk met grote huizen achter hoge muren. Voor alle ingangen zitten slagbomen. En voor we naar binnen mogen, wordt alles gecontroleerd. OK. You're visiting them? Yes.

Er wordt gebeld met de bewoners of je echt bent uitgenodigd.

Als alles in orde is, gaan de metalen tanden omlaag en de slagboom omhoog. Yes! We zijn binnen. We hebben afgesproken met de familie Buwalda. Ze komen uit Nederland, maar wonen al een tijdje in deze chique wijk.

Wauw, Elles, wat een huis. Mooi he. Überhaupt, wat een enorme huizen en auto's hier. Ja, dit is echt een villawijk. Maar met een muur erom... waardoor de bewoners zich veiliger voelen. Hallo! Hallo!! Hoi. Ik ben Bart. Sofie. We worden heel hartelijk welkom geheten door de hele familie. De koffie met gebak staat al klaar.

Het is hier heel normaal dat je die drinkt in de tuin... met zwembad. Sofie is hier geboren, maar ze spreekt prima Nederlands. Ze vertelt me hoe 't is om in deze wijk te wonen. Ik vind het best lekker. Ik kan gewoon met de hond lopen, met mijn vriendinnetjes fietsen... en op straat spelen met een bal. En in de stad kan dat niet?

Nee, dat denk ik niet. Dat is niet zo veilig. Wij hebben een grote muur. Het is niet zo veilig in de stad. Ja, zo kun je dus ook wonen in Johannesburg.

Hai!Doei!

Poeh, dat is wat anders dan Soweto. Op nu naar de Witwatersrand- universiteit... een van de grootste universiteiten van het land. President Mandela heeft hier gestudeerd. Ik heb je meegenomen naar de bekendste universiteit van Johannesburg.

Je hebt Soweto nu gezien, een zwarte wijk en een ommuurde wijk waar vooral blanke mensen wonen. Maar het is niet zo zwart-wit. Deze jongeren zijn geboren na de apartheid. Ze gaan samen naar school. Dit is de 'vrijgeboren' generatie. Je ziet hier dat het in de toekomst veel beter gaat met dit land.

Jij houdt van voetbal, he? Klopt! We zijn bij DE wedstrijd in Zuid-Afrika: De Kaiser Chiefs tegen de Pirates. Een soort Ajax-Feyenoord? Ja! Wil je een Pirates-supporter zijn, een piraat... of een chieft, een stamhoofd? Ik ken de clubs niet! Maar de piraten klinkt spannend.

Pirates! Go, go, go! Chiefs! Wauw!! Ongelofelijk! 90.000 mensen passen in dit stadion. Zo'n groot stadion hebben we in Nederland niet. En kijk eens om je heen: De Pirates- en de Chiefs-supporters zitten naast elkaar. En ze slaan elkaar niet de hersens in! Nee, er wordt hier niet gevochten. Wat goed.

Pirates!!