

# Naar school in Paramaribo

## Allemaal in uniform

**In Paramaribo dragen kinderen een uniform naar school. Zo is iedereen gelijk. Ze krijgen ook Nederlandse les. lip mag een dagje kijken in groep 3. Spannend! Wat is er allemaal anders in groep 3 in vergelijking met de kleuterklas?**

Wat doen we vandaag? Ik laat je zien hoe kinderen in Suriname leven. Net als overal in de wereld gaan de kinderen hier elke dag naar school. Ze beginnen heel vroeg, want ze stoppen ook vroeg, om half een. De scholen beginnen in Suriname op een heel mooie manier.

\*Wans ope tata komopo \*Wi mu seti kondre bun Wi\* sa feti, gi Sranan\*

Goedemorgen, jongens en meisjes. Goedemorgen, juffrouw. Collega's. Ik wens jullie een fijne dag toe. Eigenlijk een fijne werkweek. Jongens en meisjes, doe je best. Zet je beentje voort. Ja? Een fijne dag voor jullie. Na de opening van de dag gaat iedereen rustig naar z'n klas.

De eerste les is vandaag Nederlands. Een les over afkortingen.

Dit betekent? Zogenaamd. Zogenaamd.

Hannah, iedereen heeft hier dezelfde bloes aan. Ja. In Suriname hebben de kinderen een schooluniform. Er is lang over gesproken. De kinderen willen natuurlijk liever hun mooiste kleren aan. Maar hier is voor gekozen omdat het gelijkheid brengt. Niemand heeft merkkleding. Iedereen heeft hetzelfde aan. Zo is de basis gelijk.

Het weer vandaag is heerlijk. Er was een fel regenbuitje, maar dat was zo voorbij. Over het weer gesproken... Suriname heeft een typisch tropisch-regenwoudklimaat. Dat betekent een korte en een lange regenperiode... en een korte en een lange 'droge tijd'. De korte regenperiode is in december, maar vooral in januari. De lange regentijd is van april tot juli. De korte droge tijd is meestal in februari-maart. En de lange droge tijd van augustus tot en met november. In de regentijd regent het niet de hele dag. Meestal maar een korte periode aan het einde van de middag... van korte, maar wel hevige buien. De gemiddelde temperatuur in Suriname is 28 graden! Maar in de droge tijd kan het kwik nog hoger oplopen... en zijn temperaturen van 30 graden zeker niet van de lucht!

Dit is mooi, zeg. Ja, prachtig. Het is de koningin van Paramaribo. Zo noemen wij haar. Ze staat nu in de steigers. Ze wordt geschilderd. Dat moet soms gebeuren. Het is het grootste houten kerkgebouw in de wereld! Echt? En het staat ook op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Dat betekent dat het niet alleen belangrijk is voor Suriname... maar voor de hele wereld, volgens de UNESCO. Dus moet je het goed bijhouden.