

Welvaart in Rio de Janeiro

Airco op afbetaling

Brazilië is rijk geworden met de export van koffie en suiker. Maar vandaag de dag zijn veel Brazilianen niet zo rijk. Daarom kopen ze veel op afbetaling: dan betaal je je schoenen niet in een keer, maar in vijf keer bijvoorbeeld.

Ze rijden als gekken hier. Je moet je echt goed vasthouden! Kijk, 18 keer 50. O ja. Dit is een airconditioner. Die kun je in 18 maanden afbetalen. Dan betalen je 18 keer 50 real. En dat is ongeveer 20 euro. Dus je betaalt 900 als je het in delen betaalt... en maar 700 als je het in EEN keer betaalt. Ja, want ze hebben niet zulke grote salarissen. Die sportschoenen kun je dus in vijf keer afbetalen. En die schoenen kun je in drie keer kopen.

Betalen Brazilianen vaak kleine beetjes... in plaats van in een keer het hele bedrag? Ja, omdat het vroeger arm was en nu een beetje beter gaat. Maar niet iedereen verdient natuurlijk 1000 euro in de maand. Maar 500 of zo. Als je elke maand een beetje van het loon afhaalt... dan kun je mooie schoenen hebben. Dat is echt nieuw hier. Weet je wat ik nodig heb? Nee. Zonnebrand. Zullen we dat halen? Ja. Kijken of je het in drie keer af kunt betalen. Ja, haha. Zonnebrand op afbetaling. Je gelooft het niet, maar Marjon vraagt het in de winkel. Nee, hij kan het niet in delen betalen. Oke. Je bent nu al verbrand. Na drie minuten, wat is het, vier minuten hier lopen.

Ahhhh.

Rio de Janeiro ligt op de grens... van een tropisch en een gematigd savanneklimaat. Dat betekent dat het hier het hele jaar door warm is. In de zomer valt er regelmatig regen. In de winter regent het minder en is het eigenlijk aangenamer. We bestellen op de markt een heel speciaal drankje. Proost. Kokosnootsap! Goed tegen de dorst. Omdat het zo warm is smaakt het extra lekker. Overal zijn vruchten, de een nog lekkerder dan de ander.

Ohhhh. Lekker!

Dit is het nationale voedsel: zwarte bonen. Zoals wij aardappels eten eten ze in Brazilië zwarte bonen. De slaven hebben die traditie meegenomen uit Afrika. Dat samen met rijst, dan heb je eigenlijk niks meer nodig. Kijk, dit is ook heel typisch van hier. Dit is allemaal gezouten vlees. Vroeger had je geen ijskast en dan bedierf het vlees. Dan werd het gezouten. Dan kan het gewoon zo open en bloot liggen. Dan kun je het langer bewaren? Ja. Het komt allemaal uit zijn tuin, zegt hij.

In Nederland komen op de markt veel producten uit het buitenland. Maar hier komt alles uit Brazilië? Ja, alles wat je ziet. Wauw. Hier hebt je echt het gevoel dat je in de kolonie bent. Even terug in de tijd. Ja. We gaan koffie drinken in een prachtig oud cafe... dat gebouwd is toen 500 jaar geleden de Portugezen nog de baas waren. Brazilië was toen een kolonie van Portugal.

Wat is dat?

Dit is koffie, Marjon. Belangrijk, dit was het zwarte goud van Brazilië. Dat is het eigenlijk nog steeds. We zitten in een koloniale tent. In de kolonie was dit het belangrijkste exportproduct. Samen met suiker. Oke. Hier is Brazilië rijk mee geworden? Dit kopje, dit is de rijkdom van Brazilië in een keer. Er zit wel een nadeel aan al die koffieplantages. Dat er regenwoud voor wordt gekapt. De hele kust hier, waar Rio de helft van

uitmaakt... dat was EEN groot regenwoud. Dat is allemaal weggekapt voor de koffieplantages. En nu ook voor de soja. In het binnenland wordt steeds meer regenwoud weggekapt... voor de rijkdom van Brazilië.