

Zwaaien met z'n allen

Liedje uit Koekeloere

Een liedje over afscheid nemen van alles op school voor de zomervakantie.

We gaan zwaaien met zijn allen.
Tot ziens maar weer.
Tot na de vakantie,
tot de volgende keer.
Tot na de vakantie,
tot de volgende keer.

Dag tafel, dag stoel,
dag school en dag plein.
Ik kom graag terug,
want ik vind het hier fijn.

Refrein:

We gaan zwaaien met zijn allen.
Tot ziens maar weer.
Tot na de vakantie,
tot de volgende keer.
Tot na de vakantie,
tot de volgende keer.

Dag klimrek, dag wip,
dag tafel, dag stoel,
dag school en dag plein.
Ik kom graag terug,
want ik vind het hier fijn.

Refrein:

We gaan zwaaien met zijn allen.
Tot ziens maar weer.
Tot na de vakantie,
tot de volgende keer.
Tot na de vakantie,
tot de volgende keer.

Dag meester, dag juf,
dag klimrek, dag wip,
dag tafel, dag stoel,
dag school en dag plein.
Ik kom graag terug,
want ik vind het hier fijn.

Refrein:

We gaan zwaaien met zijn allen.
Tot ziens maar weer.
Tot na de vakantie,
tot de volgende keer.
Tot na de vakantie,
tot de volgende keer.