

Ratten

Brutaal en lief

Wat weet jij van ratten? De tweelingbroers Bas en Sab gaan je alles vertellen over dit huisdier.

BaS-SaaaB! Mijn naam is Bas. En dit is mijn tweelingbroer Sab. Wij gaan je alles vertellen over dieren. En dan niet over een saaie goudvis, kat, of een kanarie. Maar over hele enge dieren. Zoals deze of die en deze. Omdat deze dieren natuurlijk veel vetter zijn.

Ielhhh..Ratten kun je vinden in het riool, tussen de vuilnis en in de buurt van water. Er zijn zoveel ratten op de wereld dat ze, behalve op de zuidpool, op elk werelddeel te vinden zijn. He bah. Dus ook in Nederland? Yep, Ze zijn super intelligent en weten altijd wel een ingang te vinden om ergens naar binnen te glippen.

Aahh, wie is dit?

Dit is Jens, en Jens is een rat en hij woont twee jaar bij ons. En dit is X-ray, Dit is Xem, dit is Luk, Ultra black en Hati en Ugly, Hugo en dit onze naaktrat Smigel.

Wow, negen ratten! Wat is er zo leuk aan? Ratten zijn leuk. Hahaha, nouhou. Het is leuk om ratten te hebben omdat je er lekker mee kan knuffelen. Ze zijn brutaal en ze zijn ook lief. Sorry, maar waarom is het lekker om met Smigel te knuffelen? Het is lekker om met Smigel te knuffelen, omdat die van die vetkwabjes heeft en je kan, hij is warmer dan de andere ratten, omdat hij naakt is. Bijzonder zo'n naaktrat of niet? Nou een naaktrat is niet bijzonder, hij is eigenlijk een soort van gehandicapt. Oooh zielig, Ja!

Veel schoonmaken zeker met negen ratten? Twee keer in de week moet je de plateautjes schoonmaken en de wc'tjes. Uh WC? Ja ratten hebben ook een wc en ze zijn ook zindelijk. Handig! Ben je wel eens gebeten door een rat? Nee, een rat heeft mij niet gebeten. Alleen een keertje mijn moeder, maar toen was die ontsnapt en toen wilde mama hem te snel grijpen.