

# De kolibrievlinder

## Een echte vliegkunstenaar

**De kolibrievlinder dankt zijn naam aan de kolibrie, het kleine vogeltje uit Zuid-Amerika.**

Maar een vogeltje is het niet. Het is een vlinder; de kolibrievlinder. Deze kolibrievlinder is een echte vliegkunstenaar onder de vlinders. Door zijn vleugels razendsnel op een neer te slaan, kan hij stil in de lucht blijven hangen. En dat is handig want zo kan hij met zijn lange roltong heel precies in een bloem mikken om de nectar onderin op te zuigen. Gewone vlinders moeten op de bloem landen om te kunnen drinken. Is hij uitgedronken dan vliegt de kolibrievlinder achteruit, als een kleine helikopter. Iets wat gewone vlinders hem niet nadoen.

De kolibrievlinder is een nachtvlinder. Toch kan je deze vlinder ook overdag zien. Niet alle nachtvlinders vliegen namelijk alleen 's nachts. Sommige nachtvlinders zijn ook overdag actief. Die noemen we dagactieve nachtvlinders. Zoals de kolibrievlinder dus.

De kolibrievlinder is een van de bekendste trekvlinders. Vanuit Zuid-Europa trekt de vlinder ieder jaar naar het noorden. Zo komen ze ook in ons land terecht. In warme zomers zijn dat er soms vele duizenden.

Dit is de rups van een kolibrievlinder. De meeste rupsen kan je zien in augustus. Op het achterlijf heeft hij een soort stekel of doorn. En daar kan je meteen aan zien dat de rups uit de familie van de Pijlstaarten komt. Over de hele wereld komen er 1460 pijlstaarten voor. In Nederland komen 18 verschillende soorten voor. Het zijn vaak grote en prachtig gekleurde nachtvlinders.... Zoals deze windepijlstaart, deze pauwoogpijlstaart, deze groot avondrood.... en deze doodshoofdvlinder. Deze laatste heet zo, omdat hij op zijn borststuk een goed herkenbaar doodshoofdachtige tekening heeft.