

# Wat is Halloween?

## De avond voor Allerheiligen

**31 oktober staat bekend als een spannende dag....Halloween! Wat is Halloween eigenlijk?**

De oude Kelten zijn niet vies van een feestje. Als de winter komt, dan vieren zij Samhain. De goden krijgen voedsel geofferd, en er wordt natuurlijk lekker gekampvuurd. Samhain is zelfs een feest voor mensen die al dood zijn, want met zo'n feestje keren ze graag even terug op aarde. Handig, zo kun je nog eens aan opa vragen waar hij zijn spaarcentjes begraven heeft.

Wanneer het Christendom komt, worden dit soort heidense feestjes afgeschaft, want de Christenen hebben weer iets anders. Zij herdenken op 1 november al hun Heiligen: Allerheiligen. En op zo'n feestdag mogen arme mensen de deuren langs om te bedelen. Allerheiligen is in het Engels All Hallows, en de avond ervoor is All Hallows Eve, oftewel HALLOWEEN!

Halloween wordt dus elk jaar op 31 oktober gevierd. Kinderen verkleden zich als zombie of als Harry Potter (of allebei), én ze gaan de deuren langs om te bedelen: 'trick or treat'! In trucjes hebben de meeste mensen geen zin, dus krijgen de kids wat lekkers in hun handjes. Tenzij ze per ongeluk aanbellen bij de plaatselijke kinderkannibaal, want dan heeft die wat lekkers te snoepen. Muhahahalloween!