

Romulus en Remus

Het ontstaan van Rome

Volgens de overlevering is de stad Rome in 753 voor Christus ontstaan. Hij werd gesticht door de tweeling Romulus en Remus.

Dit is een maquette van Rome, zoals de stad er héél lang geleden moet hebben uitgezien. Volgens de overlevering is deze stad in 753 voor Christus ontstaan. Een wolvin vindt de babytweeling Romulus en Remus in een mandje aan de oever van de rivier de Tiber. Ze zoogt de baby's met haar eigen melk. Zo overleven Romulus en Remus. En later vindt een herder de baby's. Die voedt ze op als zijn eigen kinderen. Aan de rivier de Tiber, waar de wolvin de tweeling vond, bouwen Romulus en Remus later een stad. En die stad noemen ze Rome.