

Paleis Versailles

Lodewijk XIV

Even buiten Parijs staat het prachtige paleis Versailles, het paleis van koning Lodewijk XIV.

Even buiten Parijs staat het prachtige paleis van Versailles. Het paleis van koning Lodewijk XIV. Aan de bouw van Versailles hadden ook honderden kunstenaars meegewerkt. Ze hadden het paleis prachtig ingericht.

De eerste verdieping aan de linkerkant was bestemd voor de koningin. De rechterkant was voor de koning. En precies in het midden lag zijn slaapkamer. In de vele mooie zalen hadden edelen en bezoekers vrije toegang. Je kon van de ene zaal naar de andere lopen. Gangen waren er niet.

Lodewijk XIV wilde aan iedereen laten zien hoe rijk en machtig hij was. Achter het paleis van Versailles waren prachtige tuinen, parken, vijvers en fonteinen aangelegd. Lodewijk was dol op watervallen en fonteinen. Sommigen konden heel hoog water spuiten. Maar de fonteinen spoten alleen als de koning in de buurt was.