

De Bonobo's

De ware geschiedenis van de gebrilde apen

De Bonobo's, apen, zitten de hele dag te kletsen en te eten. Hun vrouwen krijgen daar genoeg van en vertrekken met hun kleintjes. En nu moeten de bonobo's alles zelf doen...

In een tropisch bos wonen de Bonobo's; altijd aan het kletsen, altijd aan het knabbelen, terwijl hun vrouwen de hele dag eten voor hen moeten verzamelen. Op een dag krijgen de apen zelf genoeg van hun geklets. Ze willen wat leren, en vertrekken naar Boston om Engels te leren.

Teruggekomen dragen ze allemaal een zonnebril, en gillen de hele dag de paar Engelse woorden die ze in Boston geleerd hadden. Hun vrouwen krijgen er genoeg van; ze besluiten naar een ander bos te verhuizen, waar ze heel gezellig en rustig wonen, samen met hun kleintjes. En de bonobo's? Die moeten nu zelf voor hun eten zorgen.

Ze vergeten hun Engelse woorden en zonnebrillen. En op een dag besluiten ze hun vrouwen op te zoeken. Zouden ze daar wel mogen blijven?