

Op hoge poten Reiger heeft honger

Reiger is op zoek naar eten. De krokodil en de hyena willen hem niet helpen. Hongerig vliegt hij naar de stad. Zal het hem daar wel lukken om eten te vinden?

Iedere morgen ging Reiger naar de rivier. Hij zocht daar naar eten. Op een dag, toen Reiger op hoge poten door het water stapte, hoorde hij een vreselijk gejammer. Het was Krokodil, die dikke grote tranen hilde. In zijn opengesperde bek stak een bot. "Lieve Reiger", smeekte Krokodil, "help mij alsjeblieft!". Reiger aarzelde. Het was riskant, maar hij zag een vis naast Krokodil, dus toen zei hij: "goed, ik help je, als ik de vis krijg die naast jou drijft".

Klak!! Dat scheelde echt maar een veertje! Bijna had Reiger tussen de dichtklappende kaken van Krokodil gezeten! En de vis? Daar kon hij naar fluiten! Toen zag hij Hyena. Voorzichtig begon Reiger over zijn honger. "Werkelijk?", zei Hyena aardig, "nou, kom dan bij mij dineren vanavond". Reiger aarzelde een ogenblik, maar dacht toen aan eten en zei snel: "nou graag, ik kom!".

Die avond maakte Hyena een heerlijke vissoep. Hij diende de soep op in een plat bord. Arme Reiger, hij kreeg dus geen slok naar binnen! Reiger was woedend. Maar hij liet niets merken. "Heerlijk, Hyena!", sprak hij, "kom morgen maar bij mij eten!". Likkebaardend kwam Hyena de volgende avond bij Reiger. "Alsjeblieft", zei Reiger, "de vissoep is uitstekend gelukt, alleen: ik heb geen borden, ik drink altijd uit de fles, eet smakelijk".

Hyena werd woedend, hij kon slecht tegen een grapje en hij liet zijn tanden zien. Reiger moest vluchten. Helaas moest hij de fles met vissoep achterlaten. Reiger vloog langs de rivier die steeds breder werd. En hoe Reiger ook zocht, er was geen vis te vinden. Reiger vloog uren, dagen, nachten.

Eindelijk kwam hij boven een stad. Overal waar hij keek zag hij water, het was een stad vol water. Doodmoe en hongerig landde hij op de brug. Opeens gooide een visser zomaar een vers gevangen vis naar Reiger. Verrast ving Reiger de vis uit de lucht. "Wat zijn mensen toch aardig!", dacht hij opgewonden, "veel aardiger dan krokodillen en hyena's!".

Reiger genoot van de verse vis die zijn lege maag weer een beetje vulde. Begrijp je nu waarom er zoveel reigers in de grote stad wonen?