

Nieuwkomers

Melisa's ouders komen uit Turkije

In Nederland wonen veel allochtonen. Zijzelf of hun ouders zijn niet in Nederland geboren. Melisa's ouders komen uit Turkije. In deze clip vertelt ze over haar Turkse achtergrond. Wat zijn bijvoorbeeld de verschillen tussen de Turkse en de Nederlandse cultuur?

Ik ben Melisa en dit is de buurt waar ik woon. En dit is de buurt waar mijn school staat. Dit is de school waar ik op zit. En dit is mijn klas. En dit is het huis waar ik woon. En dit is mijn kamer.

Ik ben geboren in Nederland en mijn ouders zijn allebei in Turkije geboren. En de buurt waar ik woon, wonen ook veel mensen uit andere landen. En de school waar ik op zit, daar zitten toch ook heel veel Nederlandse kinderen op.

Wat ik heb meegekregen van de Turkse cultuur is: de taal en natuurlijk de schoenen uittrekken voordat je naar binnen komt, het eten. Zo, eet smakelijk! Eet smakelijk. We eten niet zo vaak Nederlands. Thuis spreken we Turks en Nederlands, maar als we bij mijn opa of oma zijn, dan wordt er ook soms Koerdisch gepraat.

Mijn opa en oma praten echt heel weinig Nederlands. Wel dat ze buiten iets kunnen zeggen of hoe laat het is, en "hoe gaat het?" en zo, dat kunnen ze wel. Het is bij ons bijvoorbeeld als we op visite gaan, naar mijn tante bijvoorbeeld, dan staan we ineens voor de deur. Ik denk dat je bij de Nederlandse mensen eerst moet bellen en daarna pas daarnaar toe kan gaan en dan ook nog zeggen of je blijft eten of niet.

Mijn moeder was 15 toen ze naar Nederland kwam. Dat komt door mijn opa, want die moest hier komen werken. En daardoor is zij gekomen met haar zusjes en haar broertjes. En mijn vader, die moest trouwen met mijn moeder, dus daarom is hij hiernaartoe gekomen. Ik denk dat het heel moeilijk was voor ze, want het is hier in één keer heel anders. Ze woonden eerst in het dorp en ze hadden niet zoveel, en hier is dat gewoon normaal.

Ik vind het niet echt moeilijk om Turks te zijn hier. Je komt uit Turkije en verder ben je gewoon hetzelfde vind ik dan. Je hebt hier Marokkaanse families en Turkse families, Surinaamse families, heel erg gemixt zeg maar. Mag ik één zo'n broodje?

Deze buurt is erg gezellig vind ik en je hebt hier ook veel winkeltjes, dus als je iets nodig hebt, dan heb je het hier zo. Wat ik minder leuk vind aan deze buurt is, dat er veel criminaliteit is. Er wordt gestolen in de winkels en ik zou hier niet 's avonds laat op straat kunnen lopen. Dat zou ik niet durven ook.

En de buurt waar mijn school zit, dat is een heel rustige buurt, een saaie buurt vind ik wel, die is echt Nederlands. Mijn school zit in Hilgersberg en daar zitten wel heel veel Nederlandse kinderen op. Daardoor heb ik veel meer Nederlandse vriendinnen. Ja, mijn moeder, die is heel erg kieskeurig in scholen en ze vond die school ook heel erg veilig. Ze vond het gewoon wel goed, dat het lekker ver is.

Het leukste aan mijn school is, dat het klein is, dus je kent iedereen en ze gaan ook heel leuk met je om, en niet van: "ja, zij is Turks, dus daar moet je rustiger voor zijn", maar het is gewoon hetzelfde. Zoals ze met elkaar omgaan gaan ze ook gewoon met mij om.

Op school voel ik me Nederlands en als ik thuis ben en bij familie en hier in de buurt, dan voel ik me wel echt Turks. Ja, ik denk niet, dat ik in Turkije zou wonen. Turkije is leuk om op vakantie te gaan, maar niet om daar te blijven wonen. Trouwen met een Turkse man? Ik denk, dat dat wel gebeurt! Ja, mijn moeder vindt natuurlijk, dat ik een man moet nemen van dezelfde stad en hetzelfde dorp, maar dat zit er niet in denk ik!