

Emigreren

Erik emigreerde naar Noorwegen

Heb je er wel eens aan gedacht hoe het zou zijn om in een ander land te gaan wonen? Hoe zit dat dan met de taal en mis je je vrienden dan niet heel erg? In deze clip vertelt Erik hoe het is om naar Noorwegen te emigreren.

Ik ben Erik en dit is het dorp waar ik woon: Fyresdal. Dit is mijn school en hier is mijn klas. Dit is ons huis. En dit is mijn kamer. Ik ben ongeveer 3 jaar geleden naar Noorwegen verhuisd en dat kwam eigenlijk doordat wij hier al zo vaak op vakantie waren geweest en we het altijd heel erg mooi vonden. En op een gegeven moment had mijn vader de kans om de winkel die hij had te verkopen en om hierheen te emigreren. En dat heeft hij toen bij ons thuis op tafel gelegd en eigenlijk iedereen was eigenlijk wel meteen positief.

Ik zag het als iets nieuws om hier te gaan wonen, iets spannends, om nieuwe dingen te beleven. Een soort tweede leven zal ik maar zeggen. Gewoon opnieuw proberen een vriendenkring op te bouwen. En ja, natuurlijk sneeuw, dat is geweldig. Toen ik nog in Nederland woonde, toen had ik eigenlijk een slecht beeld van hoe het zou zijn om daar te wonen, want ik was er alleen nog maar op vakantie geweest hè. En dus viel het hier eerst wel een klein beetje tegen. Wat ik moeilijk vond in het begin dat was de taal en vrienden, wat ik in ieder geval miste. En meekomen in de lessen.

In het Noors had ik eigenlijk niet zoveel problemen, want ze deden gewoon extra langzaam voor mij. Daar hielden ze echt heel veel rekening mee en ze deden het ook in het Engels en zo. Maar Noors leren, gewoon echt goed begrijpen en praten, dat was wel het moeilijkste denk ik.

Typisch Noorse dingen die we al hebben overgenomen van de Noren die wij dus ook zelf doen: wij hebben nu bijvoorbeeld een hut, dat is een klein huisje in de bergen, gewoon primitief en gezellig. Dit is onze hut. Het ziet er misschien wel uit alsof we alles hebben hier, een bank en stoelen gewoon, maar ja, stroom: dat is één van de dingen die we niet hebben. Stromend water bijvoorbeeld hebben we ook niet. Dus dan halen we sneeuw van buiten en dat doen we dan in die pan, en die warmen we dan op op het vuur dat we zelf aansteken. En dit is de wc. En we hebben hier geen stromend water, dus er zit gewoon een gat in de grond en daar doe je gewoon je behoefte in.

Nou, je kunt hier dus niet computeren of tv kijken of dat soort dingen, maar je kunt natuurlijk altijd naar buiten gaan om te skiën, snowboarden en natuurlijk van het prachtige uitzicht genieten. Een hobby van mij is jagen, je mag hier jagen vanaf je 14de als je maar de theorieproef gedaan hebt. Wat ik zo leuk vind aan jagen, dat is de spanning. Het is altijd weer leuk om 's ochtends te vertrekken en niet weten waar je 's middags mee thuiskomt.

Mijn toekomst: ik denk, dat ik in Noorwegen blijf, want mijn vrienden en zo, die zitten natuurlijk in Nederland, maar die kunnen altijd op bezoek en zo. En het is hier gewoon heel erg mooi en ik heb het hier wel naar mijn zin. Ik heb veel vrienden, dus ik zit daar wel goed vind ik.