

Vrijheid, gelijkheid en broederschap

Franse idealen in Nederland

Veel Nederlanders waren best blij met de komst van de Fransen in 1795. Maar na een paar jaar werden ze Napoleon en zijn strenge wetten zat.

In 1795 vielen Franse soldaten Nederland binnen. En ze hoefden niet hard te vechten, veel Nederlanders waren zelfs blij met hun komst. De Fransen zouden vrijheid, gelijkheid en broederschap brengen. Iedereen gelijk.

In 1795 viel het Franse Leger Nederland binnen. De Franse soldaten, die moesten ook de rivieren oversteken. In die tijd waren er nog geen bruggen, dus dat was normaalgesproken een probleem voor de vijand, maar het was winter, de rivieren waren bevroren en de Franse soldaten, die kwamen gewoon over het ijs.

En: het Nederlandse Leger vocht niet hard terug. Veel Nederlanders waren zelfs wel blij met de komst van de Fransen. Nederlanders vonden hun eigen leider maar niets en toen de Fransen kwamen, vluchtte hij direct naar Engeland. De Fransen wilden ons vrijheid en gelijkheid brengen, geen verschillende standen meer, waardoor de één meer was dan de ander. Nee, iedereen gelijk. Alles zou anders worden.

Veel Nederlanders waren blij met de Fransen en ze dansten om de Vrijheidsboom.

Er kwamen veel veranderingen: de achternamen, iedereen moest nu een achternaam hebben en die werd opgeschreven en bewaard in dikke boeken op het Stadshuis. Ja, en verzin maar eens een achternaam voor je familie! Heette je Piet en woonde je in Delft, dan noemde iedereen je toch al "Piet van Delft".

Niemand had gedacht dat die nieuwe familienamen nog zo lang zouden blijven bestaan. Tot nu toe! Dus de achter-achter-achterkleinkinderen van Jan Suikerbuik, die heten nu nog steeds Suikerbuik. En de namen worden nog steeds bewaard en opgeschreven in het Stadshuis, maar ook in je paspoort.

Na een tijdje kwam in Frankrijk Napoleon aan de macht en zo zag hij er uit. Hij was niet groot, maar wel heel machtig. Het Franse Leger veroverde veel landen en Napoleon werd zó machtig, dat hij zichzelf kroonde tot Keizer van Frankrijk. En hij maakte zijn broer Lodewijk Koning van Nederland. Lodewijk, die deed heel erg zijn best voor de Nederlanders en Napoleon vond dat niet goed. Hij vond, dat Lodewijk juist zijn best zou moeten doen voor het Franse Keizerrijk en zich daar sterk voor zou moeten maken. De beide broers kregen daarover ruzie. Maar ja, Napoleon was de baas! Hij stuurde Lodewijk weg en hij maakte zichzelf baas van de Nederlanden.

Napoleon verbood meteen alle handel tussen Nederland en zijn grootste vijand Engeland. Franse agenten bewaakten de Nederlandse kust. Er mochten hier geen Engelse schepen met thee en katoen meer aankomen, de handel kwam stil te liggen. Nederlanders werden werkeloos. Er was weinig eten en dat moesten ze ook nog delen met de Franse soldaten die hier waren. Na een paar jaar werden de Nederlanders de Fransen zat. De Nederlanders werden steeds minder blij met de Fransen. Ze hadden gehoopt op een beter leven, maar het werd alleen maar zwaarder.