

Een hal vol koude kunst

Met Flip de beer

Flip bezoekt een ijspaleis. Samen met twee kinderen wandelt Flip door de grote hal vol met beelden van ijs. Ze zien indianen, een echte ijsbeer, een reus en nog veel meer. Allemaal gemaakt van ijsblokken. Dan komen ze bij een blok ijs speciaal voor Flip de beer. Ze helpen allemaal een handje mee.

♪Hallo daar ben ik weer, ik ben Flip de Beer, bij wie mag ik logeren? Wie is dat deze keer?♪

Hallo allemaal.

Hallo.

We gaan vandaag iets leuks doen.

Kom maar binnen in ons IJspaleis! Ga eens even rondkijken wat hier allemaal te zien is.

Oh, wat is het hier koud!

Er zijn mooie vissen en draken.

Wow!

Heel mooi.

Is dat van ijs? Ooh, oew! Een haai.

Ja, dat is wat we hier nou allemaal zien.

Oh, nu snap ik ook waarom het hier zo koud is, anders smelten al die beelden natuurlijk. Oh, een piraat en een piratenschip! Wow! Wij gaan sturen!

Schip ahoi!

Schip ahoi!

Schip ahoi!

Ja! We komen eraan!

Schip ahoi!

Hoehoeh! Wat een groot stuur! Wat een grote beelden van ijs!

Kijk eens, wat zien we hier?

Oh, ja.

Nu ben je een reus lijkt het wel.

Ja.

En wat is dat dan?

Een meneer met een snor.

Weet jij hoe we dit maken?

Nee.

Deze beelden?

Nee, hoe maken jullie dat?

Wat we doen is zoals met Lego: we bouwen gewoon per blok een beeld op. En dan gaan we daarna met beitels zoals deze gaan we het beeld maken.

Zo, dus eerst blokken van ijs. Oh, ik zie het, ja, een groot blok en dan?

Kijk eens.

Met dat gereedschap moet je het uithakken of -zagen. Wel knap hoor!

En dat is een indiaan. En hier aan de andere kant...

Wow, die is mooi!

Wat ziet Flip?

Een ijsbeer!

Een ijsbeer, hij lijkt ook een beetje op een ijsbeer hè?

Nou, het is een ijsbeer, van ijs!

Oh, even opwarmen hoor. Ik heb het zó koud gekregen.

Hier, jij mag ook wel een koekje.

Graag, dank je. Een lekker koekje, mmm. En hier chocolademelk met slagroom.

Nu gaan we naar een beeld kijken hè.

Zo, nu kunnen we er weer tegen jongens!

Ga maar even kijken.

Zo hé, een tunnel van ijs. Ik ben benieuwd waar we naartoe gaan.

Hier zo.

Hé.

Hier in het midden.

Wat is dat voor een beeld?

Herken je hem al?

Eh, het lijkt wel een beetje op...

Nou, eens even kijken hoor of het wel klopt zo.

Ja! Dat dacht ik!

Wat denk je?

Ik ben het!

Je lijkt er wel een beetje op hè.

Een beeld van Flip de Beer! Wow!

Nou, hier mag nog iets weg hè.

Ja, misschien. Oh.

Kijk: nou, volgens mij...

Oh, dus zo gaat dat, met een mesje.

Moet ie nog een sjaal om?

Mogen wij ook helpen?

Je moet ook nog oogjes doen.

Hij moet ook nog oogje hebben.

Ja, ogen, heel goed Sam.

Dan gaan we even een ander tooltje pakken.

Een tooltje?

En hier kunnen we wel een oogje mee maken.

Oh, oh, een tooltje, oh, dat is dat gereedschap. Zo'n beitel. Aha. Wij mogen helpen met de ogen. Kijk: ik krijg er ogen van ijs! Zo hé. Gewoon schrapen eigenlijk. Knap hoor! Vind jij het ook knap Sam?

Nou, het is niet makkelijk hè?

Nee, het is niet makkelijk. Maar je kan het goed hoor! Wow! Een echte Flip de Beer van ijs! Dag! Tot de volgende keer!