

Kunst

Liedje uit Koekeloere

Dit liedje gaat over kunst. Alles wat jij zelf maakt, is kunst!

Het is de kunst iets te verzinnen wat nog niemand heeft verzonnen, waaraan niemand is begonnen.
Iets met hout of verf of steen, helemaal van jou alleen.

Dus wat zal ik eens gaan maken?

Blote dames in een wei, of een beeld met zonder armen, of misschien een heel groot ei?

Dus wat zal ik eens gaan maken?

Heel veel streepjes op een doek, of een juffrouw met een glimlach of gewoon een heel mooi boek?

Weet je wat ik nu ga maken?

Kijk, een prachtig schilderij.

Een portret met heel veel kleuren... helemaal alleen van mij.