

De sombrero van Diego

Prentenboek uit Koekeloere

Diego is zijn sombrero kwijt. Zonder sombrero kunnen ze echt niet de voetbalwedstrijd winnen. Hoe moet dat nu?

Vandaag speelt SV Ossemem een belangrijke wedstrijd tegen FC Warvol. Wie wint staat eerste in het klassement. "Waar is mijn sombrero?", "wie heeft mijn sombrero?" Diego is in Mexico geboren, zijn sombrero is de mascotte van het team. Voor iedere wedstrijd doen ze de sombrerodans.

"Over vijf minuten gaan we ons opwarmen". "Eerst de sombrero vinden, zonder sombrero verliezen wij vandaag". "Toch beginnen we over vijf minuten!". "Ik wil mijn sombrero terug!". Het opwarmen gaat erg slecht, het lukt de jongens niet om goed op doel te schieten. Ze worden er wanhopig van. En ook Ferry ziet dit niet meer zitten. "Het komt allemaal doordat we de sombrero kwijt zijn, als we die niet snel vinden, hebben we straks geen kans om te winnen!".

"Waar heb je de sombrero voor het laatst gezien?". "Ik had 'm nog toen ik de kleedkamer binnenkwam, ik was hier het eerst en heb mijn tas en de sombrero vast in de kleedkamer gelegd".

De wedstrijd is niet echt spannend. FC Warvol speelt beter. Diego kopt in eigen doel waardoor het 1-0 voor FC Warvol wordt. "Wat spelen wij slecht zeg, het is de schuld van de sombrero!". "Of aan degene die 'm kwijtgeraakt is". "Geef mij maar weer de schuld!" "Onzin, de sombrero zorgt er niet voor, dat we goed spelen, dat doen we zelf, jullie moeten in jezelf geloven!". "Ferry heeft gelijk!"

"Allemaal staan, Hoed van Mexico, mijn land". "Geef ons vandaag een mooie stand en niet eentje tegen als het kan!". "Dan hakken we de tegenstander in de pan!" "En als we dat allemaal doen, worden we vanzelf Kampioen!". "Ja!" "Joehoe!" "Hé, hé!". "Ja!" "Go!" "Kom op mannen!"

De woorden van Ferry werken. Nadat Milan de stand op 1-1 heeft gebracht krijgt Diego vlak voor tijd een enorme kans. "Als Diego nu scoort, winnen we". "We worden Kampioen!" "Deze mag ik niet missen!"

"Jaaa!!!".

Diego scoort inderdaad en vlak voor tijd staat SV Ossemem met 2-1 voor! "We worden Kampioen!". "Lang leve Diego!" "Lang leve ons allemaal!"

"Hé, de sombrero, die hebben we niet meer nodig!" "Nee, eind goed, al goed". "Wat doen we nou met de sombrero?" "Als we Kampioen worden, drinken wij er limonade uit!".