

En wat nu?

Prentenboek uit Koekeloere

Een prentenboek over een olifant met een groot hart maar veel dorst.

Het is bloedheet vandaag.

Oba de Olifant heeft eindelijk een waterplas gevonden.

Hij heeft zo'n dorst dat al het water in een teug opdrinkt.

Op de bodem spartelt een visje, Shinky.

En wat nu?

Oba is helemaal van streek.

Een visje kan niet zonder water.

Met zijn slurf tilt hij het op en stuift weg, op zoek naar een andere plas.

Helaas, er is geen druppel in de buurt.

Vaarwel. Ik zal helemaal uitdrogen en dat is jouw schuld.

Oba barst in snikken uit.

Zijn tranen vormen een piepklein plasje en Shinky die neemt meteen een duik.

Het plasje is veel te klein.

Ik haal je op zodra ik een andere plas voor je gevonden heb.

Hij is nog maar net weg als Bingu, de vreselijke krokodil opduikt.

Dit smakelijke hapje is voor mij. en zonder zelfs maar te kauwen, slokt hij Shinky op.

Kom terug Oba, ik heb net gezien hoe Bingu je vriendje vis heeft opgepeuzeld.

Oba is woest.

Hij tilt de krokodil op en hangt hem in het topje van een boom.

Haal mij hieruit, jammert Bingu.

Ik heb hoogtevrees.

Bingu jammert en brult.

Hikkend en snikkend spuugt hij het visje uit.

Ik ben zo blij je te zien, zegt Shinky.

Maar weet je Oba, de tranen drogen heel vlug op.

Wat nu?

Ik zal je redden Shinky, ik heb het je beloofd.

Oba kamt het hele oerwoud uit, waar hij uiteindelijk een mooie waterplas vindt.

Maar hij heeft al die tijd gerend zonder ook maar een slokje water.

Zonder nadenken steekt ie zijn slurf in het water en hij neemt een flinke teug.

En wat nu?