

# Spruitjes

## Met Moffel en Piertje

**Moffel en Piertje serveren vandaag kabeljauw met aardappeltjes en spruitjes. De klant lust eigenlijk geen spruitjes, en eet ze helemaal niet op. Maar Moffel helpt hem gerust een handje bij het opeten.**

En meneer, heeft u een keuze kunnen maken?

Ja, ik wil graag de kabeljauw met de gebakken aardappels.

Een prima keus meneer, ja, lekker verse vis, gebakken aardappeltjes en spruitjes.

Spruitjes?

Tja, jazeker, natuurlijk, groente hoort erbij, dat is heerlijk bij de kabeljauw en de aardappeltjes, spruitjes, heel gezond!

Maar ik lust geen spruitjes.

Natuurlijk lust u die. U zult het zien, het komt eraan meneer. Hoeh, spruitjes.

Pier, eenmaal kabeljauw, gebakken aardappeltjes en... spruitjes!

Okay, komt voor de bakker!

Spruitjes, ik ben dol op spruitjes. Kijkt u eens meneer, eenmaal de kabeljauw, de gebakken aardappeltjes en natuurlijk de spruitjes. Eet smakelijk.

Mmm, toch spruitjes.

Alles naar wens meneer?

Jazeker.

Mooi zo. En vergeet u uw spruitje niet hè meneer?

Nee, nee, nee.

Alles naar wens meneer? Een glaasje water misschien?

Water, ja, graag.

Dan kunt u alvast aan de spruitjes beginnen. Kijk eens, een glaasje water. En denk erom: ook de spruitjes opeten hè!

Die spruitjes, die hoef ik niet, ik lust geen spruitjes zei ik toch?

Oh, maar u moet wel uw bord leeg eten. Ja, altijd eerst proeven, anders weet u niet of u ze lust en u zult zien: dan valt het reuze mee. Hoe oud bent u?

Hè? 50.

Nou, kijk eens aan, er liggen lang geen 50 spruitjes op uw bord. Het zijn er hooguit 10. Maar weet je wat? Ik help u wel even, ja? Doe uw mond maar open, hopla, zo. Een spruitje voor de kok.