

## **Twee stuks fruit**

### **Met Moffel en Piertje**

**De klant van vandaag eet nooit fruit. Maar dat is helemaal niet goed! Voordat de klant wil afrekenen en vertrekt, leggen Moffel en Piertje vast veertien stuks fruit voor hem klaar. Dus TWEE stuks fruit, zeven dagen in de week, dat is heel gezond.**

En meneer, heeft het gesmaakt?

Ja hoor. Zeker, het heeft heerlijk gesmaakt!

En wilt u misschien nog iets toe, een toetje dus?

Een toetje, nee.

Wat lekker vers fruit misschien?

Fruit? Oh nee hoor, ik eet eigenlijk nooit fruit, veel teveel gedoe, je moet het wassen, schillen en zeker nog twee stuks fruit per dag, nou zeg, nee hoor!

Eet u nooit, u eet nooit fruit?

Eigenlijk nooit nee.

Maar meneer, fruit is juist zo goed, heel gezond, dat weet u toch? Allemaal vitamientjes in het fruit, ja, nee, fruit, dat moet elke dag!

Laat mij nou maar fijn mijn eigen gang gaan, fruit op mijn leeftijd: wat een soesa! Maar ik wilde graag even betalen als het kan nu.

Oh nee, nee, nee, nee meneer, nee, zo gaan we dat dus niet doen. Nee, geen sprake van, eerst fruit. Wacht maar, ik ben zo bij je terug. Zo, blijf zitten.

Nou Pier, twee stuks fruit voor elke dag. Twee appels, twee bananen.

Eén citroen.

Een meloen, twee sinaasappels.

En een mango.

Twee peren, een grapefruit.

En twee kiwi's.

Geen fruit, wat zullen we nou beleven! Geen fruit. Nou, nou, kijkt u eens. En ziet dat er niet heerlijk uit allemaal?

Ja, maar...

Allemaal vers fruit meneer. Altijd vers fruit.

Nu wil ik betalen.

En het zijn precies 14 stuks meneer, want tja, u komt hier maar één keer per week, dus dit is twee stuks fruit voor iedere dag. Heel gezond! Eh, eh, eet smakelijk! Hihihihhi!