

Van de grond

Met Moffel en Piertje

Het is sluitingstijd. Moffel is al flink de vloer aan het dweilen. Het restaurant is bijna schoon, als de laatste klant binnenkomt. Kan hij nog wat eten? Dat kan, maar dan alleen wat er nog over is, bami met saus. De klant wacht geduldig. Korte tijd later rent Moffel vanuit de keuken naar de klant. Maar oeps, hij struikelt in zijn haast en het eten valt op de grond. Maar dat geeft niet, het is hier zo schoon, je kunt hier van de grond eten.

Ooo nee hé, een klant.

Goedenavond, mag ik nog wat bestellen?

Uh nee, dat gaat niet meer meneer. We gaan al bijna sluiten.

Uh, mag ik dan wat bestellen om mee te nemen. Want ik heb verschrikkelijk veel trek.

Ja, vooruit dan maar. Maar ik heb alleen nog maar bami met rundvlees en pindasaus.

Oo dat is prima, lekker.

Uhh het komt eraan meneer, geen zorgen.

Pier Pier, ik wil eenmaal bami met rundvlees en pindasaus. En kan je een beetje opschieten, ik wil naar huis. Ik ben al aan het dweilen.

Moffel ik kan niet heksen hoor! Ik heb het hartstikke druk. Moet je eens kijken hier met de afwas. En dan moet ik ook nog de aanrecht schoonmaken. Pak jij maar alvast een schoon bord.

Nee, dat hoeft niet, want hij wilt het meenemen. Ja, dat scheelt ook weer afwas hé.

Meenemen, meenemen een bakje. Ja, bakje.

Nou, alstublieft meneer u bestelling. AU!! Oeps, ja nou hier is u bestelling meneer, ziet u wel. Bami met rundvlees en pindasaus. Klaar terwijl u wacht. Maar uh mee nemen gaat helaas niet meer, dat snapt u wel. Maar, u kunt hier van de vloer eten, want het is net gedweild.