

Trekvogels

Vogels overwinteren bij ons

Iedere winteren komen duizenden vogels van verre landen naar Nederland toe, zoals de koolgans. Deze vogels vliegt duizenden kilometers van Noord-Rusland naar ons land toe. Maar waarom vliegen ze eigenlijk hierheen?

In ons kleine landje zijn vogels van over de hele wereld te vinden. Zoals hier in Friesland. En wie goed op let en met een beetje hulp van een vogelkenner zoals Lysanne, kun je ze best makkelijk vinden.

Gaan we rechtdoor?

Ja, richting het water.

Waar moet ik nou op letten? Vooral veel in de lucht kijken. En als je nou een grote wolk van vogels ziet, die heel veel kabaal maken. Dan heb je ganzen te pakken.

Wat zien we daar nou?

We hebben ze gevonden. Als je heel goed kijkt, zie je ze daar in de verte zitten.

En wat voor ganzen zijn dat nou?

Dit zijn koolgansen. Waar komen die vandaan? Ze komen uit Rusland. Dit is de koolgans. In een paar dagen tijd vliegen deze ganzen zonder pauze van het noorden van Rusland naar ons land. Ze weten de weg door hun goede geheugen. Maar ook door naar de stand van de zon en de sterren te kijken. Onderweg roepen ze naar elkaar. Om elkaar niet uit het oog te verliezen. Ganzen vliegen vaak in een vorm van een V, zoals de voorste alle wind opvangt. En de dieren erachter makkelijk kunnen vliegen. Dit soort vogels noemen we trekvogels. Dat zijn vogels die ieder jaar weer een lange weg naar het zuiden afleggen. Veel soorten trekken naar het zuiden toe, zodra de dagen korter worden en als de temperatuur daalt. In de winter dus. De trekvogels die bij ons willen overwinteren, noemen we wintergasten. Ze zijn er ongeveer vanaf oktober tot maart. Nou, dit is dus de reden waarom die ganzen helemaal van Rusland naar Nederland komen. Gras.

Wat is er nou zo bijzonder aan dit gras? Waarom vliegen ze hier duizenden kilometers voor?

Ja, het voordeel hier is dat het een stuk warmer is. Het gras heb je overal. Waar ze vandaan komen, in Rusland, is het nu bevroren. Daarom komen ze hier om het te eten. En als het straks ontdooid is, dan gaan ze weer terug. Want in de jaren heen is het gras veel beter geworden met de stoffen die ze in de landbouw gebruiken en dat vinden die ganzen heel lekker.