

Hoela's bloemenwinkel

Liedje uit HoelaHoep

Hoela zingt over haar bloemenwinkel. Zing je mee?

Kom eens kijken naar de bloemen in mijn winkel.

Zie je al die mooie kleuren?

Kom eens ruiken aan de bloemen in mijn winkel.

Ruik je al die fijne zoete geuren?

Ik heb bloemetjes met hele lange stelen.

Kleine, grote, rode, groene en gele.

Ik heb bloemetjes van snoepjes, bloemetjes van klei, bloemetjes van verf en een bloemenschilderij.

Kom eens kijken naar de bloemen in mijn winkel.

Zie je al die mooie kleuren?

Kom eens ruiken aan de bloemen in mijn winkel.

Ruik je al die fijne zoete geuren?

Ik heb bloemetjes met hele korte stelen.

Dikke, dunne, paarse, blauwe en gele.

Ik heb bloemetjesbehang en een bloemenvaas van glas, maar als je niet van bloemen houdt, dan heb ik ook nog gras.